

Projekt „Jesus“

Om Den danske Israelsmission - og mission til Israel

Af Kai Kjær-Hansen

Den danske Israelsmission er en gammel bevægelse. Den blev startet så langt tilbage i tiden som i 1885, men lever stadig.

Den har haft sine op- og nedgangsperioder, og den har gjort sine fejl - og gør dem givetvis stadigvæk.

Den danske Israelsmission støtter forskellige projekter i Israel. I denne korte artikel vælger jeg at omtale vort hovedprojekt. Det har navnet „Jesus“.

Sagt på en anden måde: Israelsmission har som sin væsentligste opgave at være med til at bringe det bedste, som vi har fået fra det jødiske folk, tilbage til det jødiske folk.

Det bedste ... han hedder Jesus!

Om vi med en sådan udtalelse er inde i en opgangs- eller nedgangsperiode, må andre udtale sig om!

At vi ikke gør nok - eller ikke gør det godt nok - er vi de første til at sige.

Men vi siger altså: Israel i dag har lige så meget brug for evangeliet som Israel på Jesu tid.

Der er intet overraskende i, at jøder mener, at vi med et sådant syn ikke er fulgt med tiden, og rubricerer os som uoplyste kristne, der vil bombe forholdet mellem jøder og kristne tilbage til Middelalderen. Det lever vi med. Vi lever også med, at nogle kalder os „antijudaister“, fordi vi siger, at Israel har brug for Jesus til frelse. Vi er klar over, at vi med det syn sætter os i et spændingsforhold til det Israel, fra hvem Jesus kom. Men hellere leve i dette spændingsforhold end at have så gode relationer til Israel, at vi ikke tør være Jesus bekendt.

Lidt mere overraskende er det, at en række kristne teologer er enige i, at dialog og evangelisation udelukker hinanden - og vælger dialogen.

Det mest overraskende er, at der findes en lang række evangelikale kristne, som med iver går



Messianske jøder forkynder med ord - og med deres T-shirts - at Jesus er den levende Messias - for Israel. Som kristne svigter vi både de messianske jøder - og Israel - hvis vi som kristne ikke tør være Jesus-navnet bekendt, mener Kai Kjær-Hansen, der er konsulent i Den danske Israelsmission og redaktør for Israelsmissionens Avis.

ind for evangelisation til alle folkeslag - også til døbte, som ikke har en levende tro - men når det kommer til Israel, har de et ømt punkt. Man er i den grad optaget af at støtte Israel politisk eller at tale om Israels kommende her-

lighed, at man glemmer at være med til at bringe evangeliet til Israel her og nu.

Der er flere grunde til, at jeg her nøjes med at tale om vort projekt „Jesus“. I juni måned fremkom

sydstatsbaptisterne i USA med en erklæring, som opfordrer kirkens medlemmer til at bede „for det jødiske folks frelse“. Erklæringen udtrykker også, at der skal bruges kræfter og energi på at forkynde evangeliet for det jødiske folk. Underforstået: her og nu. Der er sådan set intet nyt i dette.

Det er jo, hvad Israelsmissionsselskaber og messianske jøder gør - her og nu. Ikke desto mindre fik erklæringen mediernes bevågenhed. Fra jødisk side kom kraftige udtalelser imod erklæringen. Det var, hvad man kunne forvente. En lang række kristne teologer og kirker mener også, som det formuleres i bladet „Christians and Israel“, at erklæringen ikke er i overensstemmelse med „tidens ånd“. Mere bemærkelsesværdigt er det, at såkaldte „bibeltro evangelikale kristne“ også distancerer sig fra mission til Israel - eller taler meget vagt herom. For eksempel Clarence Wagner, Jerusalem, som udtaler:

– I lyset af tidligere tiders antisemitisme og dårlige forhold mellem jøder og kristne er det vor overbevisning, at det er vigtigt, at vi er her som bibeltro kristne, der bevidner det jødiske folk såvel som staten Israel vor støtte, hvorved vi viser kristen kærlighed gennem vore handlinger.

Jeg forstår, hvis kristne, der ikke mener, at Bibelen har noget afgørende at sige os i vor tid, kan nøjes med at sige noget sådant. Kirkens forsyndelser mod det jødiske folk gennem tiderne skal åbent kendes. Men jeg kan ikke få det ind i mit hoved, hvordan en „bibeltro“ kristen kan nøjes med at sige dette. Og jeg undrer mig over, hvor megen sentimentalitet og manglende bibelsk substans, der findes i kredse, som siger at de støtter Israel - og holder Jesus for sig selv.

Den danske Israelsmission holder fast ved sit hovedprojekt, når det gælder Israel. Det hedder som sagt: Projekt „Jesus“.

