



af den uforsigtige eller tendentiøse måde, hvorpå Jesu lidelseshistorie bliver fortalt, blive opfyldt af had til jøderne. Så langt denne bog.

»Jøderne korsfæstede Jesus!«

Dette var Middelalderens slogan, hvorunder man forfulgte og ihjel-slog jøderne i millionvis.

Sådan set er det jo historisk rigtigt, at det var jøderne, der FIK Jesus på korset, men mon ikke hele menneskeheden stod bag dette og

For SØNDAGSSKOLELÆRERNE

ANTISEMITISME I SØNDAGSSKOLEN

Bør man spille en forside på et sådant emne? Er det »aktuelt stof« for børneforkyndere i dag?

Ja, det må det være, for man kan skabe en antisemitisme blandt børn ved en forkert eller uagtksom forkyndelse!!!

Naturligvis er det ikke tilsigtet at skabe denne »isme«, men man kan »komme til det«. — Vi »plukker« frit fra bogen Israel og Kirken:

For alle, der i hjem, skole og søndagsskole fortæller børnene historien om Jesu lidelser, må vi sætte et advarselstegn. Navnlig børn, der endnu er så modtagelige for indtryk og af naturen næsten altid er på de undertryktes parti mod undertrykkerne, kan på grund

havde gjort det samme i den givne situation?

Altså, fortæl blot om korset, om Golgata og om syndebyrden, der blev lagt på HAM og fortæl ligeledes, at det **måtte** ske i Palæstina, og at jøderne var det folk, der korsfæstede Jesus, selvom romerne fuldbyrdede dommen. MEN da Jesus døde for hele verdens synd, var VI også med til at hænge HAM på korset.

Det vigtigste er altså ikke, at det var jøderne, der korsfæstede Jesus, men det vigtigste for os er at vide, at Gud tillod at hans søn blev hængt på et kors for at sone vores synd.

»Antisemitismen er så dæmonisk, at der aldrig kan advares nok imod den! Antisemitismen er synd mod Gud!«

Kai Kjær Hansen