



SIG DET MED BØGER . . .

Tusindvis af bøger og hefter er i de forløbne år blevet væltet ind på det danske bogmarked. Ikke alle er lige dårlige. Ikke alle er pornografiske. Dog lægger vi diskussionen og bedømmelsen af de bedste bøger hen til et kompetent forum.

Men vidende, at den bedre del er den mindste, gør vi Francis Bacons ord til vore: "Nogle bøger bør vi nippe til, andre bør vi sluge og kun nogle få bør vi tygge og fordøje. Men disse sidste bøger udgør ikke mere end en forsvindende del af det ocean af blæk verden bader i, forgiftes af og drukner i."

FRA KRISTEN HOLD

kan vi ikke være med i kvantitetskapløbet. Fører-positionen her kan vi ikke fravriste pornoforlæggeren! Derimod vil, kan og skal vi være med i kvalitets-kapløbet. Ja, her i julemåneden vil vi være så uforbeholden og så ubeskeden at vi siger: "Læs ikke gode bøger - livet er for kort til det - læs kun de bedste" (Ernest Dimmet).

MED JULEGAVERNE FOR ØJE

laver vi denne sætning lid om: Giv ikke gode bøger til jul - giv kun de bedste!

Realisationen af denne tanke afhænger af den enkelte kristnes forhold til sine medmennesker. Den, der i sin næste kun ser et "DET", som jeg ved tilfældighedernes spil skal omgås, men ikke har ansvar for, giver i bedste fald kun det gode. Den, der derimod i sin næste ser en

levende person - en Guds skabning - hvis nutidige og evige ve og vel afhænger af, om han møder og hører evangeliet, giver det bedste.

DET ALLERBEDSTE

er ubetinget Bibelen. Da de fleste har denne bog og alligevel ikke læser den, fordi den efter sigende enten ikke siger dem noget eller fordi anti-kristelig og pseudo-videnskabelig propaganda har opbygget barrikader, som først skal nedbrydes, spørger vi, om der findes sådanne bøger, der kan fjerne menneskers forudfattede meninger og tilskynde læsning af Bibelen - Guds ord.

SÅDANNE BØGER FINDES

men benyttes alt for lidt, hvilket det forholdsvis ringe salg tydeligt viser. (Man spørge sig selv - hvorfor?)

DERFOR VIL VI HER

nævne nogle få forslag som gaveideer til dem, som efter traditionen skal have et eller andet ikke for dyrt, eller til dem, vi ikke plejer at give, men som en gave - under dække af juleriets gave-given - ikke vil chokere.

TIL STUDIEKAMMERATER

eller venner, der har deres reservationer og tvivl over for kristendommens budskab, da man jo ikke kan bevise, at Gud er til, anbefales MEN JEG KAN IKKE TRO (N.O.Rasmussen) kr. 2.75.

Forholdet mellem naturvidenskab og kri-

stendom, tro og tvivl, tro og etik, behandles på en enkel og klar, illustrerende og aktuel måde af Prof.dr.med. O.H. Iversen i KONSEPT - ET MØDE MELLEM TRO OG TANKE, kr. 8.00.

Til dem, der gerne vil have nøgtern facts om kristendommen anbefales C.Fr. Wisløffs (snart klassiske) dogmatik JEG VET PÅ HVEM JEG TROR, kr. 9.30.

I samme genre er Gudm. Gjelsten: DU OG BIBLEN, især velegnet til helt unge, der er igang med bibellæsning. En meget kortfattet og dog god gennemgang af Biblens historie samt indledning til hver enkelt bog i Biblen, kr. 11.00.

Til mennesker, der synes, at kristenlivet er den helt store lidelse, vil en bog af Richard Wurmbrand være på sin plads, nemlig: TORTUR FOR KRISTI SKYLD, kr. 10.80. Denne realistiske skildring af de kristnes forhold bag jerntæppet, kan bevirke, at vore "lidelser" kommer på sin rette plads, og samtidig vise, at Gud giver kraft midt i lidelsen. Af den righoldige engelske litteratur, som KFS formidler, henviser vi til det specielle katalog.

UNØDVENDIGT

er det vel at bemærke, at de nævnte bøger alle kan læses af kristne.

Mere på sin plads er måske bemærkningen, at en eller flere af disse publikationer burde stå på vores boghylde i dubletter.

Når lejligheden for en present byder sig, gør det med en bog! Når samtalen er gået i stå eller må afsluttes, giv eller udlån en bog. Den næste samtale kan da let tage sit udgangspunkt i den givne bogs tanker.

Min studiekammerat - min ven - skal jeg vogte ham? Med bøger?

K a i K j æ r - H a n s e n