

DØDEN

. og hvad så ?

Et meget apropos hefte!

Ifølge Berlingske Tidende, der har taget det moderne menneskes stor tabuemne - døden - op til debat i en række artikler, siges der nemlig, at det "moderne menneske tier helst om det eneste sikre i livet, at vi skal dø".

Dog er der nogle, der tør tale åbent om døden.

Det er f.eks. forfatterinden, "der aldrig har været bange for livet, men tit for døden", professoren, der så mange der skulle dø, men kun få der kunne tage det, og domprovsten, der hævder: "at så længe jeg har livet, ved jeg, hvad jeg skal, og så er det Vorherres sag".

Men der er andre, der også "tør" tale. Blandt andet den svenske dr. teol. David Hedegård. Det givende ved hans hefte "Døden-og hvad så" i modsætning til de nævnte artikler er, at han ikke kun beskæftiger sig med menneskers tanker, frygt og forhåbninger om et eventuelt liv efter døden, men derimod skriver om, hvad den levende Gud har sagt om dette emne.

Kort beskæftiger Hedegård sig med spiritismens og logikkens svar for dernæst - og heftet ud - at give biblens svar på tilværelsen efter døden.

Heftet er yderst velegnet til at forære



David Hedegård

bort (efter at man selv har læst det) både til troende og vantro, unge og ældre, for, som det hedder i indledningen, "alle mennesker har i det mindste ét tilfælles - døden. Hvem kan undgå at tænke på den? Men er døden det sidste?"

Vi har før i dette blad påpeget vigtigheden af at give gode, kristne bøger og hefter bort, som et vigtigt led i vort evangelisationsarbejde. Men ofte har vi været i det dilemma, at vi ikke har haft mange bøger at anbefale til ikke-troende mennesker. Dette vil K.F.S. hermed og i fremtiden råde bod for ved at udgive egnede og udrettede bøger og hefter.

Men for at dette forehavende skal komme til at fungere, er det absolut nødvendigt, at vi lærer hinanden at købe mere end ét hefte. Enhver, der blot har en lille smule syn og interesse for sagen, bør købe mindst 3 eksemplarer og give de 2 bort.

Som et lille bevis på, at vi virkelig mener, at "bogmissionen" har sin store betydning og som en tilskyndelse til dem, der ikke før har prøvet at evangelisere på denne måde, tilbyder K.F.S. en ikke ringe reduktion i prisen til dem, der køber 3 og 5 eksemplarer.

1 stk.	koster hermed	kr.	3,95
3 "	"	"	10,00
5 "	"	"	15,00

Dette må da kaldes et tilbud!

Derfor: Køb dette hefte i flere eksemplarer og giv det til dem, der ikke selv køber det, men som gerne vil læse det.

Så kan vi altid senere tale om udbyttet.

Det vil nemlig ikke blive ringe!

Kai Kjær-Hansen