

EVANGELIET

og den jødiske verden

Udgivet af Den danske Israelsmission

Fg. formand:
Direktør C. Graven Nielsen,
Østre Ringgade 23,
8722 Hedensted,
tlf. (05) 89 15 45

Generalsekretær og redaktør:
Pastor Svend Erik Larsen,
Frejasvej 19,
6070 Christiansfeld,
tlf. (04) 56 22 13

Sekretær: Rigmor Willumsen,
Præstehaven 29, 8210 Århus V,
tlf. (06) 15 63 20

Kontor og ekspedition:
YM-huset, Nørregade 14,
6070 Christiansfeld, box 35,
tlf. (04) *56 22 33,
girokonto 3 05 45 00

Tryk:
Vinderup Bogtrykkeri A/S,
7830 Vinderup

Israelsmissionens udsendinge:

Pastor Henrik Schjødt
Christensen,
6. Avenue Durante,
F-06 Nice, Frankrig,
tlf. 88 40 86

Søster Christiane Svendsen,
Rehov Meir 41, Box 525,
IL-31000 Haifa, Israel,
tlf. (04) 52 97 63

Pastor Kai Kjær-Hansen,
7 (Nr. 1), Heller Street,
Givat Mordekhay,
P. O. B. 20030, tlf. (02) 3 52 73,
Jerusalem, Israel

INDHOLD

Zionismen – et teologisk problem?	151
Zionismen	156
Nyt fra den jødiske verden	159
Nye bøger	161
Gavelisten	162

FORSIDEN

Chanukka-festen (tempelvielses-
festen), der varer i 8 dage, fejres
i år fra den 5. december.

Han kom til sit eget . . . (Joh. 1,11)

af pastor Kai Kjær Hansen, Jerusalem

Uanset hvor meget man holder af Israel, og uanset hvor meget man vil gøre for at udsone, hvad der i kirkens historie er forbrudt mod jøderne – i Jesu navn – skal det ikke skjules, at Israels *første reaktion*, den gang Jesus kom til sit eget, hovedsagelig var negativ. Den *næste reaktion*, da kirken var blevet stor, var også negativ. Og her skal det ikke skjules, at kirken i Jesu navn er gået meget hoverende frem mod jøderne, – for nu at sige det mildt. Den *nuværende reaktion* er, når det kommer til stykket, den samme som den første. Jesus som Frelser, Kristus og Herre kendes kun af få i Israel i dag.

Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham.

Alligevel skal vi ikke som kristne bare nøjes med denne konstatering, hvor rigtig den end er. Man kan som kristen ikke leve sit åndelige liv på andres fejltagelser. Forsøger man det alligevel er det et sygdomstegn.

Som kristne tilhører vi nu en udvalgt slægt, er et kongeligt præsteskab, et helligt folk, ja, Guds ejendomsfolk (1. Pet. 2,9). Vi er nu »hans egne«. Og så lyder det: Han kommer til sine egne, men . . .

Ryggen vendte vi ham ikke fuldstændig, for vi hørte på ham i kirken, i missionshuset og ved andagterne i vore hjem. Men selv om vi ikke fuldstændig vendte ham ryggen, så mødte vi ham alligevel ofte med en kold skulder.

Tilgivelsens ord hørte vi så mange gange, at det ikke længere gjorde indtryk på os. Den kærlighed, han mødte os med, holdt vi for os selv, samtidig med at vi holdt på vores ret til at være fornærmede på dem, der havde fornærmet os.

Han kom til os, for at vi skulle give andre del i den guddommelige varme og kærlighed, som julens budskab udtrykker, men vi fortsatte vort liv, som om intet var hændt, som om det hele bare var en god historie, et godt skuespil. Og vi vendte den kolde skulder mod andre.

Adventstid og juletid er *også* tiden til åndelig besindelse. Det er en tid til at lade sig standse af det, som vi godt véd, men som så sjældent gør sin virkning i os.

I Ordet Jesus, der blev kød, blev menneske, møder vi lige præcis det modsatte af en kold skulder fra den levende Guds side. Vi møder guddommelig kærlighed, omsorg og varme.

Han kommer også nu til *sine egne*. For at opflamme os med guddommelig kærlighed, omsorg og varme. Vort liv vil røbe, om vores reaktion på hans komme faktisk er den samme som Israels første reaktion.

Køb Kai Kjær-Hansens nye bog »Aldrig mere jul« (se andetsteds i bladet). *Læs den selv – og brug den som gave!*