

Indsættelsesgudstjeneste i Jerusalem

af pastor Kai Kjær-Hansen, Århus

Lørdag den 11. nov. kl. 16.00 – mindre end en uge efter at familien Nikolajsen var landet i Ben Gurion-lufthavnen – blev indsættelsesgudstjenesten indledt i Korsfarerkapellet, Redeemer Church. En ny organist var fundet, og i kirken stod man parat til at byde det nye præstepar velkommen.

Det blev en festlig gudstjeneste. De fastbosiddende danskere, som vi tidligere havde kontakt med, var mødt frem. Ligeledes var der en del studenter og andre på midlertidigt ophold i Jerusalem. Derimod manglede de danske volontører fra kibbutzterne, da vi ikke på disse få dage havde haft mulighed for at kontakte dem. Og så en stor dansk turistgruppe fra »Ordet og Israel«, som netop i denne uge befandt sig i Jerusalem i forbindelse med indvielsesfestlighederne på det

nye ortodokse hospital Share Zedek, indfandt sig, hvilket skabte en ekstra stor og festlig ramme omkring denne første gudstjeneste.

Personligt var det naturligvis mig en stor glæde at gense mange kendte ansigter og byde dem velkommen. Hvis det nye præstepar bliver bare halvt så glade for tjenesten, som Kirsten og jeg var del, bliver de meget glade!

Da vi selv har været genstand for støtte og forbøn i de par år, vi befandt os i Jerusa-

lem, vil vi her opfordre venner af Israelsmissionen til på samme måde at stå bag det nye præstepar og deres lille dreng, Jeppe, så også de – på deres måde – i bundetheden til den korsfæstede og opstandne Jesus må få glæde, kraft og frimodighed til at forkynde om frelsen i Jesus-navnet. Og sådan at dette bliver hørt og modtaget i tro, både af skandinaver og af jøder!

Efter gudstjenesten, hvor Erik Nikolajsen havde prædikeret over Jesus-ordene: »I verdens lys« blev der serveret en kop kaffe, og præsteparret kunne introduceres for de fastbosiddende. Aftaler blev truffet, og adresselisten blev udvidet med et par navne.

Derefter var der åbent hus i den nye, dejlige lejlighed på Ha-Palmach, som gode venner i Jerusalem havde fundet. Den ligger centralt, ikke langt fra Jerusalem-teatret og præsidentboligen! Hvordan dette arrangement forløb, ved jeg ikke. I Jaffaporten havde jeg taget afsked med Erik og Gunvor. Med glæde kunne jeg sætte mig ind i min sherut-taxa til Haifa i forvisning om, at Israelsmissionen i dette par har fundet gode medarbejdere, som ønsker at »guide« mennesker til tro på Jesus.

Den Hellige By er et eminent udgangspunkt for et sådant »guidearbejde« – også blandt sækulariserede, »kristne«, unge danskere.



*Redeemer
Church
nær
Gravkirken.*

HUSK
en god julegave til
GIRO 3 05 45 00