

Kommer du med den nye præst?

af teol. dr. Kai Kjær-Hansen, Århus

I en månedstid før jul var vores tidligere udsending, Kai Kjær-Hansen, på et studieophold i Jerusalem. Efter hjemkomsten har vi modtaget denne artikel, som viser, at der er nogle, der venter på pastor Bækgaard Thomsen. En del af hans opgave vil netop blive at være præst for danske i Israel. Udrejsen ventes at finde sted inden udgangen af marts.

Red.

Knapt nok har jeg bragt min hilsen fra Gunvor og Erik Nikolajsen, før spørgsmålet lød i den anden ende af telefonen: »Er du kommet til Jerusalem med den nye præst nu?«

Og under den anden telefonsamtale fra Israelsmissionens lejlighed i Jerusalem lød det: »Vi savner altså de danske gudstjenester. Hvornår kommer den nye præst?«

Advents- og julegudstjeneste

»Du holder vel en gudstjeneste for os?« Det var den tredje telefonsamtale kontante spørgsmål. Da jeg tøvede lidt, blev emnet hurtigt skiftet ud med en indbydelse til at komme og spise middag. Og efter den gode middag og efter, at »Ordets piger i Israel« havde lokket et løfte ud af mig om at holde en advents- og julegudstjeneste, sagde de med et glimt i øjnene og med triumf i stemmen til hverandre: »Så var det da ikke helt forgæves, at vi spenderede den middag!«

Jovist er der nogle i den danske koloni i Jerusalem, som med forventning ser frem til, at

der igen kommer en dansk præstefamilie til byen. Så man igen kan komme til regelmæssige danske gudstjenester.

For vel er der mulighed for at høre evangeliet på andre sprog i Jerusalem. Men danskere hører det nu engang bedst på dansk!

Og advents- og julesalmer er nu ikke helt det samme på andre sprog, som det er på dansk! For danskere! Sjældent har jeg oplevet en større sangglæde, som da vi efter gudstjenesten og kaffen gav ordet frit. Knapt nok var den ene salme sunget færdig, før forslaget til den næste lød. Hvis det ikke var, fordi vi skulle ud af lokalet, så dørvogteren kunne få fri, havde vi den lørdag før fjerde søndag i advent sunget alle julesalmer i Den danske Salmebog! Og da tiden var overskreden, og jeg så forsøgte at få Brorsons lange *I denne søde juletid* forkortet lidt, lykkedes det ikke!

Hvornår . . . ?

»Sikken en salmesang i kirken«, sagde den amerikanske præst, da jeg leverede den lån-

te præstekjole tilbage til ham. »Hvornår kommer forøvrigt den nye danske præst?« sagde han.

For familien Bækgaard Thomsen står der ikke blot et tomt gudstjenestelokale og venter på dem. Men også nogle danskere, som længes efter en dansk præst. Salmesangen fra de over 60 deltagere ved advents- og julegudstjenesten i december 1983 fortæller lidt om det.

I samarbejde med dem, der længes efter en dansk præst, må den nye danske præstefamilie så begynde forfra med dem i Jerusalem, som under den lange vakance har vænnet sig til, at der ikke er nogen dansk gudstjeneste. For sådanne er der desværre også.

I dette arbejde kommer de imidlertid ikke til at stå alene! Bag dem og sammen med dem står de, der formulerede spørgsmålet: »Kommer du med den nye præst?«

SIDSTE: Familien Bækgaard Thomsen forventes at ankomme til Israel den 25. marts.