

# HOLDER DU AF JØDERNE?

Vilhelm Værgе, formanden for Den danske Israelsmission, sagde i sin årsmødeberetning bl.a.:

»... Vi vil gerne vedkende os et fællesskab med og et specielt forhold til det jødiske folk. Baggrunden for at drive Israelsmission må være, at man holder af Israels folk«.

Han understregede også, at vi både *skylder* jøderne meget for alt det, vi har modtaget gennem dem, og er *medskyldige* i kristenhedens og de europæiske folks overgreb over for jøderne op gennem tiderne.

Den, der driver mission, og ikke holder af dem, evangeliet rækkes til, er ude i et håbløst forehavende.

Uanset hvordan Israel tér sig, holder Gud af sit gamle folk. Guds kærlighed er lykkeligvis større end vor, når den prøves. Hvis det ikke var sådan, ville der heller ikke være håb for os. I alt væsentligt ligner vi jo Israel på det punkt, der hedder oprør mod Gud.

Gud holder af Israel, som Gud holder af os. Hans kærlighedserklæring tillader han ingen at pille ved. Den er givet og laves aldrig om. Han elsker Israel, som han elsker os – i og ved sin Søn, Jesus Messias.

Det er ikke altid, man vover at tage de store ord frem. Og dog: Holder vi ikke af Israel, ja, *elsker* Israel, skal vi ikke regne med, at budskabet om kærlig-

hedens sejr i Jesus Messias vil blive hørt. Af jøderne! Som Israelsmission vil vi udfordre os selv. Vel prøves vores kærlighed til staten Israel, når staten foretager dispositioner af tvivlsom art, men dette skulle ikke berøre vor kærlighed til og iver efter at bringe evangeliet tilbage til Israel.

Vi vil ikke nøjes med at være forelskede i Israel. Forelskelse omskabelt let til had, når virkeligheden viser sig i al sin styrke – usminket.

Jødernes Gud har vist os, hvad kærlighed er. Gud er kærlighed. Er nogen i tvivl om det, henvises man til Jesus.

Måtte mange få kærlighed til Israel. Så stor, at man også vil

bidrage til, at jøder får at høre, at Guds kærlighed til dem – også – er knyttet til Jesus Messias.

Tør vi stille hinanden spørgsmålet: Holder du af jøderne? Elsker du Israels folk?

Hader du dem, eller er du aldeles ligeglad med, om de hører evangeliet om Jesus, ja, da er én sag helt afgjort: Så er Israelsmissionen *ikke* noget for dig!

Kai Gjes-

