

Staten Judæa

For nogle israelere er det ikke tilstrækkeligt at have en stat, der hedder Israel. De er ængstelige for, at staten Israel ved kommende fredsforhandlinger skal give afkald på nogle af de områder, der blev erobret i 1967 - Vestbredden og Gaza. Derfor har de nu proklameret oprettelsen af en ny stat: Staten Judæa.

Flere hundreder jøder deltog i et møde den 18. januar på Sheraton-Plaza Hotellet i Jerusalem, hvor Staten Judæa blev proklameret. Rabbineren Meir Kahane blev valgt til ærespræsident. Allerede i 1975 fremkom Kahane med ideen til oprettelse af en sådan stat. Kahane er lederen af det racistiske parti Kach og har tidligere været Knesset-medlem. Hans parti fik dog ikke lov til at opstille ved det seneste valg på grund af dets racistiske program.

Rabbiner Michael Ben-Horin blev ved mødet, som af tilhængere blev kaldt »en historisk begivenhed«, valgt som leder til at koordinere Staten Judæas infrastruktur.

Staten Judæa skal dække områderne, Judæa, Samaria og Gaza i tilfælde af, at det kommer til en israelsk tilbagevinding fra disse områder. Selv om staten ikke skal ledes af præster, skal staten Judæa baseres på *Toraen*. I en udtalelse hedder det, at man vil gå i gang med at opbygge en infra-



Bliver Staten Judæa engang en realitet, dur det israelske flag ikke længere.

struktur: registrering af indbyggere, valg af regering og ministre. Desuden vil man have eget flag, egen nationalhymne, egne frimærker.

Forespurgt af journalister om, hvorvidt den arabiske befolkning i de nævnte områder vil få nationale rettigheder, svarede lederen Ben-Horin, at den jødiske lovgivning - *Halacha* - ikke giver nationale rettigheder til ikke-jøder. Ikke-jøde vil blive tolereret i den nye stat, dersom de adlyder dens love. Han lod det skinne klart igenem, at det ville være bedre for palæstinenserne at finde et andet sted at bo.

Selv om oprettelsen af Staten Judæa af mange betragtes som en kuriositet, giver den et signal om, at nogle israelere kraftigt vil modsætte sig ethvert forslag om at rømme de områder, som Israel besatte ved Seksdagskrigen i 1967.

I dag bor der omkring 80.000 jøder i de nævnte områder. For god ordens skyld bør det tilføjes, at bagmanden bag Staten Judæa, rabbiner Meir Kahane, vel har sine tilhængere i Israel, men størsteparten af den israelske befolkning har kun foragt for ham på grund af hans radikale og racistiske ideer.