

# Min barber i Betlehem

Julebesøget i Betlehem indebar i år, at jeg fik min juleklipping dér. Den var tiltrængt, og den var billig. 30 kroner! Besøget hos Betlehem-barbereren betalte en 20-del af min flybillet fra Danmark. Julekæden, min kone købte til vores danske juletræ i Lystrup, reducerede også hendes flyomkostninger. Det er på den måde, vi får råd til at rejse i den dyre julemåned i Danmark. I tilgift får man et par ekstra oplevelser, oplevelser, der kan blive til erfaringer, når man tygger på dem.

Det er godt, der stadig væk er et Betlehem, der kan opleves. Ikke fordi julens budskab bliver lettere at tro af den grund, snarere tværtimod! Men fordi det fastholder en i, at Gud handler i denne verden, ikke overlader sin skabning til sig selv og deres frygt. Han kom her. Turistbranchens folk er nok ikke enige med mig i, at juleerfaring får man lige så godt – hvis ikke bedre – på et hvilket som helst andet sted i verden som i Betlehem. Men det er nu min erfaring, og også deres, som følger Grundtvigs opfordring i julesalmen »Det kimer nu til julefest«: »O, kommer med til Davids by, hvor engle sjunger under sky...« »Fordi det blev påske og pinse, kan jul erfares overalt på jorden. Selv i det høje nord. Ja, selv i det Betlehem, som i dag både glæder sig – og frygter – på grund af de usikre politiske forhold.

Min barber – ham i Betlehem – så frem til julen. Han er kristen. Dog ikke på helt samme måde som mig. Vel er der en lille luthersk kirke i Betlehem, men det er nu ikke den, han tilhører. Han er græsk-ortodoks. Men denne forskel gør ikke den store forskel den

kristen. Dog ikke på helt samme måde som mig. Vel er der en lille luthersk kirke i Betlehem, men det er nu ikke den, han tilhører. Han er græsk-ortodoks. Men denne forskel gør ikke den store forskel den

dag i barberstolen. Som teolog kan jeg være uenig med den græsk-ortodokse kirke i forskellige teologiske spørgsmål. Det er mit job. Når jeg ser ham i spejlet foran mig, mens han klipper mit hår og gør sit job, er jeg mere interesseret i at høre, hvordan han

af Betlehems befolkning kristne. I dag er der kun omkring 40 procent kristne tilbage dvs. mindre end 15.000. Heraf er mindre end 200 protestantiske kristne. Min barber ved ikke, om det er en god idé, at Yasser Arafat har bebudet, at han vil komme til Betlehem

Betlehem. At byen vil blive omdannet til et Disney-land uden levende kristne. Kun kirker med døde sten. Kirker som museer. Som en ledende kristen personlighed udtrykker det i *Jerusalem Post*: »Vi ønsker ikke, at de hellige steder skal omdannes til museer.



Kirsten Kjær-Hansen kontrollerer, at også Stefans juleklipping i Betlehem er i orden. Stefan hedder til efternavn Skjøtt.

har det som kristen. Teologi har med meninger at gøre, men ægte tro er noget andet og mere end meninger. Han glæder sig – og han frygter. Som palæstinenser glæder han sig over, at israelerne giver Betlehem fra sig. Som kristen frygter han, at Betlehems kristne minoritet vil få det vanskeligere under et palæstinensisk styre end under israelerne. Men han skal snart fejre jul – og glæder sig.

Før seks-dages krigen i 1967 var næsten 80 procent

kristne minoritet vil få det vanskeligere under et palæstinensisk styre end under israelerne. Men han skal snart fejre jul – og glæder sig.

Før seks-dages krigen i 1967 var næsten 80 procent

juleaften. Måske, måske ikke. At Arafat, hvis han kommer, vil tiltrække mere opmærksomhed end Jesus-barnet, er ikke ensbetydende med, at freden oprinder. Man kan håbe, men ... Fred er i øvrigt ikke kun politisk fred, men noget dybere.

Reduktion af den kristne befolkning i Betlehem skyldes den store udvandring. Kristne har bedre uddannelse end muslimer, og har derfor lettere ved at få arbejde i udlandet. Det skaber en anden frygt i

Reduktion af den kristne befolkning i Betlehem skyldes den store udvandring. Kristne har bedre uddannelse end muslimer, og har derfor lettere ved at få arbejde i udlandet. Det skaber en anden frygt i

Det er det kristne nærvær – Det hellige Lands 'levende stene' – der gør disse steder så vigtige«.

Sådan er det vel egentlig også i Danmark. Hvidkalkede kirker uden levende stene er smukke, men alligevel som museer. Museer tager ikke frygten fra levende mennesker. Og døde stene – hvor smukke de end ser ud – er ikke attraktive, hvis der ikke er en menighed af levende mennesker indenfor muren af stene.

Kai Kjær-Hansen

frygten fra levende mennesker. Og døde stene – hvor smukke de end ser ud – er ikke attraktive, hvis der ikke er en menighed af levende mennesker indenfor muren af stene.

Kai Kjær-Hansen