

# Hvad er jødedommen?

Jødisk Pædagogisk Center har udsendt en smuk folder, som på kortfattet måde fortæller hvad jødedom er. Det er en god idé. Folderens forside er prydet af en detalje fra Marc Chagalls gobelin af Udgangen af Egypten.

I folderen fortælles der om bønner, bederemmen og mezuzahen. Efter et afsnit om spiselove følger fire afsnit om de vigtigste stationer i livet: omskærelse, Bar Mitzvah/ Bat Mitzvah («konfirmation»), bryllup og begravelse. Herefter følger afsnit om sabbatten samt helligdage og den jødiske kalender. Afsluttende er der et lille afsnit om jøder i Danmark.

Her er et par udpluk fra folderen:

«Jødedommens essens er troen på *den ene Gud* (den absolutte monoteisme) og *helliggørelsen af menneskets liv*.»

«Det, der er mest karakteristisk for jødedommen, er de talrige religiøse pligter - 613 i alt. Men ud af de 613 religiøse bud er kun ca. 60 relevante og kan praktiseres i vor tid.»

«Ifølge jødisk tradition vejer omskærelsesbudet alene lige så meget som alle Bibelens anordninger tilsammen ... *Omskærelse af piger er strengt forbudt og har aldrig forekommet inden for jødedommen*.»

«Ifølge jødisk tro er livet på

denne jord en slags korridor og forberedelse til den *næste verden* - Paradisets Have. Jødedommen betragter et menneskes død som overgangen fra den fysiske verden til en åndelig verden. Døden er ikke et afsluttet kapitel. Den er blot en midlertidig afsked, fordi troen på, at sjælen fortsætter med at eksistere, er en af grundstenene i den jødiske tro. Sjælen eksisterer efter døden og vender blot tilbage til sin oprindelse.»

Ved omtalen af jødisk begravelse nævnes det, at der ikke bruges blomster. Derimod plejer man, inden man forlader begravelsespladsen, at lægge en lille sten på graven som et minde om ens besøg ved graven. Det betones, at jødedommen forbyder ligbrænding, «fordi ideen om, at man skal begraves, knytter sig til ideen om, at selve kroppen vender tilbage til jorden igen.»

«Shabbat anses for at være den væsentligste og mest værdifulde højtid, jøderne har. Det er den eneste helligdag, som nævnes direkte i De Ti Bud.»

I folderen oplyses det, at der bor ca. 7.000 jøder i Danmark, som er stærkt integreret i det danske samfund. Omtrent 5.000 af disse er medlemmer af det Mosaiske



Trossamfund. «Man går ud fra, at omkring 400 af den jødiske menigheds faste medlemmer er fra traditionelle til religiøse jøder, resten er mere eller mindre assimilerede, men bevarer deres jødiske identitet ved interesse for jødisk kultur eller tilknytning til israelskzionistiske foreninger.»

Den lille folder på 12 sider kan rekvireres fra Jødisk Pædagogisk Center, Børnhusvej 18, 2100 København Ø. Foruden et frimærke på kr. 3,75 til forsendelsen, kan man vedlægge et par andre - ubrugte - frimærker til dækning af omkostninger i forbindelse med fremstillingen af den.

Kai Kjær-Hansen