

# Vejen om ad Jerusalem

Han ryster på hovedet, når man spørger ham, om det er særlig farligt at rejse til Israel eller at leve i Jerusalem, som han selv gør. Det er farligt at leve, også i Israel, men der er mange andre steder i verden, det er endnu farligere at befinde sig, siger Jens Arne Skjøtt, dansk præst i Jerusalem.

Hvert år rejser omkring 1500 unge danskere til Israel. I nogle måneder arbejder de fleste af dem i kibbutzer eller på forskellige institutioner som volontører. En del af disse volontører har han og den danske menighed i Jerusalem kontakt med.

Kirkebladet med aktiviteter for danskere sendes med jævne mellemrum ud til de steder i Israel, hvor de unge danskere befinder sig. Nogle tager imod tilbuddet, andre gør ikke.

– Vi er her for Den danske Israelsmission. Vi vil gerne være med til at sprede forståelse for, at jøder har brug for evangeliet om Jesus. For at det mål kan nås, må man gå nogle omveje. Jeg og mit arbejde hører til en sådan omvej, siger Jens Arne Skjøtt.

– Med de aktiviteter, vi har, vil vi gerne være med til at hjælpe til, at unge danskere bevares i troen på Jesus, når de kommer til Israel. Det er ingen selvfølge. Det er måske første gang, de er »hjemme fra«, og nogle skal have nogle grænser afprøvet. Vi vil også gerne opmuntre til, at de unge kristne danskere er vidner om deres tro på Jesus på deres arbejdssteder – og lever som troende kristne i et jødisk miljø. Derfor tilbyder vi aktiviteter, hvor vi taler om, hvordan man kan formidle evangeliet i et jødisk miljø og til andre danskere, som hjemmefra kun har haft ringe kontakt til kirken. Og så er den danske menighed – uanset om der forkyndes direkte eller spilles bold, eller vi er på tur i Jerusalem eller tager på weekend uden for Jerusalem – et sted, hvor nogle kirkefremmede danskere hører udfordringen fra Jesus og kaldet til tro. Et par stykker har offentligt stået

*Ja, hvilke steder skal vi besøge i Israel?*



frem og sagt, at det var »farligt« at befinde sig i dette fællesskab.

De danske gudstjenester i Jerusalem finder sted i Korsfarerkapellet i Jerusalem, som ligger som en selvstændig kirke i det tysk-arabiske kompleks, som kaldes Vor Frelzers Kirke. Den ligger bare et stenkast fra Gravkirken – det sted, hvor traditionen fortæller, at Jesus blev korsfæstet og tre dage senere oprejst fra de døde.

– Det passer mig fint at holde dansk gudstjeneste i Jerusalem netop her, siger Jens Arne Skjøtt. På den ene side er vi her for at fremelske kærlighed til det jødiske folk og forståelse for, at jøder har lige så meget brug for evangeliet, som vi andre. På den anden side er der en palæstinensisk-israelsk konflikt, som der også skal tages hensyn til. Og palæstinensiske kristne – brødre og søstre i troen. Derfor er det også naturligt, at unge danskere stifter bekendtskab med palæstinensiske kristne, når de kommer til vore arrangementer. Det sker mindst én gang hvert halve år ved vore weekendarrangementer.

– Og så håber vi naturligvis på, at når unge danskere har været vejen om ad den danske menighed i Jerusalem og kommer tilbage til Danmark,

at troen så er bevaret, og kærligheden til det jødiske folk er intakt, og støtten til mission blandt jøder er brændende. Slutter præsten i Jerusalem.

*Kai Kjær-Hansen*

*En afrikaner bosat i Israel døbes af Jens Arne Skjøtt i den engelsktalende menighed i Jaffo.*

