

# År 2000 er over os



Gravkirken i Jerusalem på et tidspunkt uden besøgende. I år 2000 vil ikke alle pilgrimme som ønsker det, kunne gå ind i »graven«.

Over hele verden er man i fuld gang med at forberede festlighederne i forbindelse med år 2000. Ikke et ondt ord om disse forberedelser og da slet ikke hvis 2000-året for Jesu fødsel kan bruges til at få evangeliet hørt på ny. Paven har signaleret at han nok kommer på besøg i Det Hellige Land i forbindelse med tusindårsjubilæet. Der er gang i hotelbyggeriet i Israel, og fra israelsk side anføres det at man venter omkring fire millioner turister, hvoraf en stor del vil være pilgrimme.

Det skaber nogle praktiske problemer for dem der fx vil besøge selve graven i den såkaldte Gravkirke i Jerusalem. *Jerusalem Report* har lavet et regnestykke som ser sådan ud: Hvis kirken er åben 12 timer om dagen og hver person bruger 3-4 minutter i graven, kan kun 600.000 til 800.000 komme derind på ét år.

Selv om det vil skabe skuffelse og frustrationer hos pilgrimme på besøg i Jerusalem at der er så mange andre pilgrimme dér hvor netop de selv er, er denne frustration til at leve med. Anderledes alvorlige er skuffede frustrationer over Jesu genkomst.

Jeg skal være mig for at sige at Jesu genkomst *ikke* kan indtræffe i år 2000! Men det kan konstateres at et årtusindskifte sætter ekstra gang i *spekulationer* i forbindelse med Jesu genkomst. Og gennem tiderne er der udregnet mange datoer for tidspunktet for Jesu genkomst. Almindeligvis finder man en skelsættende dato hvortil skal lægges et antal år. I dette århundrede kan den skelsættende dato være 1948, året for staten Israels oprettelse. Eller 1967, året da Jerusalem blev forenet efter Seksdageskrigen. Her, hævder nogle, begyndte den sidste generati-

on. Altså vil Jesu genkomst ske omkring år 2000!

I den engelsktalende verden er nogle af de mest solgte kristne bøger netop nu skrifter der behandler endetiden – men efter en nøgtern vurdering gør de det på en spekulativ måde. I hvert fald har jeg svært ved at se at de mange tekster i Det Nye Testamente der behandler Jesu genkomst, sætter Jesu genkomst i forbindelse med et »rundt« tal.

Igen og igen kaldes der i NT til *årvågenhed*. Jesus kommer som en tyv om natten. Lev *nu* jeres liv i overensstemmelse hermed. Ikke engang Sønnen kender dagen eller timen! (Og hvis nogen siger at dette Jesus-ord betyder at Jesus kender *året* ... er det vanskeligt at tage det alvorligt).

Og – for nu at tage luften lidt ud af år 2000-ballonen: Vi er allerede nu i 1998 nogle år inde i det næste årtusinde. Som enhver ved, søgte Herodes den Store at dræbe Jesus-barnet. Herodes døde i år 4. f.Kr. Jesus blev altså født år 5-6-7 før vor tidsregnings begyndelse. En irsk munk i det sjette århundrede kludrede lidt i det med vor tidsregning!

Kan året 2000 være med til at skabe agtpågivenhed sådan at vi i glad frimodighed lever vores liv i verden som lys og salt, kan man kun glæde sig over det. Fører året 2000 os ud i spekulationer hvor orienteringspunktet for vores kristne eksistens fortoner sig, er der al mulig grund til at hæve et advarselssignal.

Forventningen om Jesu genkomst kalder os til at leve livet. Nu – og ikke om et par år!

Også *nu* skal evangeliet forkyndes til Israels folk. Den opgave skal ikke udsættes til om et par år!

Kai Kjær-Hansen