

Om at vogte sin tunge



Jødiske kvinder går på kursus for at lære at bekæmpe den onde tunge. Det kunne man måske tage ved lære af i en kristen menighed, skriver Bodil F. Skjøtt fra Jerusalem.

hæfte sig ved at det er kvinder der samles til en sådan undervisning. Til det sidste er der dog at bemærke at mændene også er kommet med i år, om end antallet af deltagere er mindre. De samles selvfølgelig i deres egne grupper.

Traditionen er blevet startet af ortodokse jødiske kvinder. Men deraf kan man altså ikke slutte at det er denne gruppe der især har problemer med sladder, har en ond tunge eller har vanskeligt ved at styre den. Hvad man kan slutte, er at de har erkendt at sladder og ond tunge skader og derfor må bekæmpes.

Det erkendte apostlen Jakob også, og derfor kunne han skrive at den som mener at han dyrker Gud, »men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset,« og han kalder tungen for en »lille legemsdel«, men sammenligner den med en ild der kan sætte den største skov i brand.

Måske lidt selvransagelse af visse problemer i en kristen menighed eller forening kunne få nogen på den tanke at kopiere de ortodokse jødiske kvinder. Nu er jødiske mænd jo begyndt, og man behøver jo ikke markere templets ødelæggelse for at tage initiativ til et lignende kursus!

Kai Kjær-Hansen

I år faldt den jødiske fastedag, Tisha Be'av (den 9. i måneden Av) den 2. august. Dagen markerer templets fald. Ifølge jødisk tradition blev både det første og det andet tempel i henholdsvis år 587 f.Kr og 70 e.Kr. ødelagt på denne dag. Ikke alene selve dagen er en faste- og sørgedag, men også perioden som sådan, især de sidste ni dage, og der er en række traditioner for hvad man gør og ikke gør i denne periode. Man klipper ikke sit hår, vasker ikke sit tøj og bryllupper afholdes ikke.

I de seneste år er en ny tradition opstået. I følge *Jerusalem Post* begyndte den i et af de ortodokse kvarterer i Jerusalem, hvor en gruppe kvin-

der samledes for at modtage undervisning om hvad rabbinerne har sagt om det at vogte sin tunge og det at have »onde tunger«. Dette har med tiden udviklet sig, og i år har der været omkring 200 sådanne studiegrupper i gang. De er blevet afholdt i synagoger og skoler på både hebraisk, engelsk, fransk og jiddisch. Ideen har bredt sig ikke bare til andre steder i Israel, men også til USA, Canada og Sydafrika.

Nogle vil måske trække lidt på smilebåndet over et sådant undervisningstilbud som skal belære folk om ikke at sladre og advare mod hvad det at have en løs tunge kan føre til. Helt sikkert vil nogen også