

Et rigtigt godt »Projekt 2000«



Det seneste nummer af *Nyt fra Det Danske Bibelselskab* – prydet med en oprindelig *Jews for Jesus*-neonreklame brugt i New Yorks undergrundsbane for et par år siden og med teksten: »Det eneste håb om fred blev født i Mellemøsten«.

De Forenede Bibelselskaber – og dermed også Det Danske Bibelselskab – er i gang med et rigtigt flot »Projekt 2000«. I forbindelse med fejringen af år 2000 gør man

en ekstra stor indsats for at række Bibelens budskab tilbage til de folk der bor i de bibelske lande, og som lider under ufreden i Mellemøsten.

I det seneste nummer af *Nyt fra Det Danske Bibelselskab* beskrives de forskellige initiativer. Det Israelske Bibelselskab, ledet af Doron Even-Ari, vil fx gratis uddele 40.000 eksemplarer af en bog med tekster fra Bibelen, »der fokuserer på fred og fortæller, at fred mellem nationer først grundfæster sig i hjertet, når det enkelte menneske har fundet fred med Gud gennem Kristus. Den rummer tekster fra både Det Gamle og Det Nye Testamente og skal finansieres primært med bidrag fra de nordiske lande. Bogen skal bringe nyt liv og håb til de kristne menigheder i Israel, og da den vil blive læst af både arabiske og jødiske kristne, udkommer den både på hebraisk og på arabisk.«

Lederen af Bibelselskabet på Vestbredden, Labib Madanat, fortæller at man i forbindelse med »Projekt 2000« har trykt 50.000 eksemplarer af en 24-siders bog med bibelske tekster der fortæller om Jesu fødsel. Bogen skal deles ud til pilgrimme der besøger Fødselskirken i Betlehem. Men der gøres også andet fra palæstinensisk side, fx i en fattig beduinlejr i Gaza hvor der bor 300 børn. Labib siger herom:

»På trods af fattigdom er børnene altid venlige. Deres forældre spørger ofte: 'Hvad kan Bibelselskabet gøre for vores børn?' Det er et spørgsmål jeg ikke har kunnet glemme. Børnene har intet. Deres eneste 'fornøjelse' er at svømme i et nærliggende kloakbassin, hvor de pådrager sig alle mulige sygdomme. Vi er nu i gang med at åbne et børnehus i beduinlejren, hvor børnene kan komme i sunde og rene omgivelser, høre bibelhistorie, lære sanglege og modtage omsorg. Jeg tror, at jo gladere disse beduinbørn bliver, desto gladere bliver Jesus, og dét må da være en god gave at give på hans fødselsdag,« siger Labib Madanat.

Begge ledere af de to bibelselskaber – den ene messiansk jøde, den anden arabisk kristen – har et enestående godt samarbejde og en fælles vision. De udtaler: »Vores håb er, at børnene i det urolige Mellemøsten ikke i evighed skal føle fjendskab mod hinanden som henholdsvis jødiske og muslimske børn, men at de vil finde sammen i et fællesskab i Kristus.«

Hvor er det et flot »Projekt 2000« De forenede Bibelselskaber er i gang med! Og hvor er det dejligt at det ikke kun er Israelsmissions-selskaber der tænker på at give evangeliet tilbage til folk der lever i de lande hvor Jesu vugge og kors engang stod.

Kai Kjær-Hansen

I spændingsfeltet mellem Gud og mammon

Giv dig rig hedder en lille bog på omkring 100 sider. Den er udgivet af Credo Forlag i samarbejde med Dansk Luthersk Forlag og Forlaget Savanne og skrevet af to nordmænd, Øistein Garcia de Presno og Jørgen Aass. Bogen er oversat – og redaktionelt bearbejdet til danske forhold – af Helle Sejergaard.

Forfatterne er af den opfattelse at grundig forkyndelse og undervisning om givertjeneste og forvaltning har været underprioriteret i kristen sammenhæng. I bogen sætter de givertjenesten på dagsordenen. »For«, som de skriver, »de økonomiske udfordringer vi står over for i Guds rige, er enorme. Og de kræfter tidens materialisme og forbrugerpres udsætter os for, er gigantiske. Vores integritet som kristne sættes dagligt på prøve. Uden Guds ords lys og troens blik magter vi ikke at finde vejen i dette spændingsfelt mellem Gud og mammon.«

Forfatterne hævder: »Det ser ud til at kristenfolket giver stadig mindre af deres ind-

tægt væk. Organisationerne kan ganske vist fremvise øgede budgetter, men de totale gaveindtægter er markant nedadgående sammenlignet med lønudviklingen. Hvad kan årsagen være?«

De to nordmænd er konstante, og det skal de ikke have utak for i en bog om penge. De giver meget konkrete eksempler på hvordan man kan komme i gang med at give. Deres grundopfattelse er at vi har fået vores penge til låns af Gud. »Gud prøver tålmodigt at vise os at lykken er at give og glæden at dele. I dette spændingsfelt lever vi alle. Ved at vælge Guds side får vi del i livet,« siger de.

De afviser en forkyndelse som hævder at når man giver, vil man selv opnå materiel fremgang, velstand, mere rigdom og succes. En sådan forkyndelse kalder de med rette »vulgær« og tilføjer: »En tur til den lidende kirke i den tredje verden skulle være nok til at afvise den slags tankegods.«

Her og der i bogen kunne der måske sættes nogle kritiske anmærkninger. Alt andet



Giv dig rig, 109 sider, kr. 110,-. Kan rekvireres hos Forlaget Savanne, tlf. 7456 2233.

ville da også være underligt når man taler om noget så basalt som penge. Men det er for billig en måde at komme uden om udfordringerne til os velstandskristne, vores forbrug og penge.

Udfordringer er der nok af. Som fx denne under overskriften *Tjek dit forbrug*:

»Spørgsmålet er ikke hvor mange penge du giver til Gud, men hvor mange af hans penge du bruger på dig selv. I det lys bør du med jævne mellemrum vurdere din vandring på nøjsomhedens vej.«

Vi har spredt et par andre sentenser fra bogen ud her i dette nummer af Israelsmissionens Avis.

Vil man udfordres på sit forbrug, skal man bruge 110,- kroner på bogen!

Kai Kjær-Hansen

Fra bogen *Giv dig rig*

«Jøderne bør også nævnes specielt. De har en unik plads i Guds frelseshistorie og kalder på kristenhedens engagement. Både omsorgsarbejde, brobyggeri og mission hører med i vore anstrengelser for at bringe dem velsignelse og for at nå dem med evangeliet om Jesus Kristus, Guds Messias.»

Ring eller skriv til Israelsmissionen og fortæl hvad du vil yde støtte til.

Telefon: 7456 2233.

Adresse: Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

REISER
FELIX

Israel
bedst – billigst
gruppe eller individuel

75 92 20 22

Rekvirer vort store katalog



HALLELUJA, RAMASKRIG OG ANDRE BIBELSKE VENDINGER

Israel og Danmark trak hinanden som modstandere. Kun ét af de to landes hold kan komme med til europamesterskaberne i fodbold næste sommer. Her sættes vi på prøve og må vælge side. Man kan nemlig ikke halte til begge sider.

Den danske sportspresse kan mere end sit Fadervor. I hvert fald sportsredaktionen på BT. På forsiden såvel som på bladets »spiseseddel« den dag efter lodtrækningen til de afgørende kampe om endelig deltagelse i europamesterskaberne sommeren 2000 i Belgien og Holland røbede redaktionen på BT at de kender til bibelske og hebraiske ord: »Israel en drømmemodstander« – HALLELUJA.

Jerusalem Post nøjedes med i sin overskrift til samme lodtrækning at skrive: »Israel draw the mighty Danes«, (Israel har trukket de stærke danskere). Israel har altså på forhånd påtaget sig rollen som »David«. Om »David« kan slå »Goliat« i den første kamp i Israel lørdag den 11. november efter sabbattens udløb, må tiden vise.

Gør israelerne det, behøver man ikke at være profet for at spå at der så vil lyde et *ramaskrig* i den danske sportspresse. Den første kamp spilles i



forstaden til Tel Aviv, på Ramat Gan stadion. Selv om t'et i Ramat narrer en smule, er det samme ord som i det gammeltestamentlige bynavn Rama. Egentlig betyder Rama »høj«. Så associationen til *ramaskriget* er der, selv om man skal kende sin Matthæus (se kapitel 2,18).

Hvis Danmark kommer til at stå som den samlede vinder – returkampen spilles i Parken i København onsdag den 17. november – nåh ja, så kommer vi vel i den syvende himmel.

Ikke blot kender BT sit Halleluja. De ved også at der er

en »Grædemur« i Jerusalem.

Bladets sportschef, Peter Brüchmann, skriver under overskriften »Glædesmuren« bl.a. at ord som »ønskelodtrækning«, »drømmemodstander« og »gave« var ord »der gik igen og igen, da spillerne [de danske] dannede en verbal glædemur – modsat den mere afdæmpede stemning og skeptiske reaktion i landet, der huser Jerusalem og Grædemuren.»

Nuvel: Måske lidt for søgt!

Vinder Danmark, vil jeg råbe et højt hurra. Det er ikke helt det samme som Halleluja, men smager lidt deraf og begynder i hvert fald med H! At blande Guds navn ind i en fodboldkamp med et Halleluja – »Lovpris Herren« – er nemlig en torn i øjet på folk der tager deres tro på Gud alvorligt.

Dog tror jeg nok jeg vil finde et Halleluja frem den dag jeg overværer en landskamp mellem staten Israel og staten Palæstina. Den kamp – og det Halleluja – hører fremtiden til.

Hvem jeg så vil holde med?

Selvfølger det hold der spiller bedst angrebsfodbold!

God fodboldkamp mod Israel!. Hver fodboldkamp har nok i sin plage!

Kai Kjær-Hansen