

Det så mørkt ud for Bibelselskabet i Jerusalem...



Bibelselskabet får nu mulighed for at lave en mere permanent udstilling af biber.

Det Israelske Bibelselskab har til huse på Jaffa Road i Jerusalem – et stenkast fra den gamle bymur til den ene side og et stenkast til kommune-kontoret til den anden side. Lokalerne er altså centralt beliggende – og små. I flere år har man søgt efter større lokaler, men uden held. Især har man følt et behov for et sted hvor man kunne forevise selskabets bibeludstilling.

I 1998 fik Bibelselskabet en skrivelse fra byrådet i Jerusalem som fik situationen til at se endnu mørkere ud. I skrivelser blev det meddelt at Bibelselskabets opmagasineringsrum, som vender bort fra gaden, ville blive inddraget. Byrådet havde besluttet at anlægge en offentlig parkeringsplads.

Bibelselskabets i forvejen små lokaler ville således blive endnu mindre.

Men nu meddeler Det Israelske Bibelselskab at der er blevet en lykkelig udgang på sagen. Lokalerne klos op ad bibelbutikken er blevet ledige. Først troede man ikke at man kunne få midler til at erhverve dem. Men pengene er skænket af engelske venner.

Meddelelsen om denne glædelige udvikling fra Det Israelske Bibelselskab slutter på følgende måde:

Vor boghandel er beliggende på et strategisk sted i Jerusalem, nemlig hvor byrådet planlægger at opføre en



butiksgade. Denne vil forbinde Den Gamle By i Jerusalem med den nye bydel – og vor boghandel kommer til at ligge lige i midten. Hvor underfulde er vor himmelske Faders planer! Vi takker ham for de nye lokaliteter, og vi er sikre på at vore planer for 2000-året nu kan blive til virkelighed på grund af denne ekstra plads vi er blevet velsignet med. Vi beder vore venner være med i bønner om at papirarbejdet i forbindelse med afslutningen af handelen må kunne ske hurtigt og glat. Gud ske tak!

Kai Kjær-Hansen

Hen imod år 2000

Der tænkes i år 2000 og bygges og renoveres i Israel og de selvstyrende palæstinensiske områder. Ikke alt går lige fredeligt til. Mest fredeligt går det måske til i Jesu fødeby, Betlehem. Her er der efter sigende afsat 212 millioner dollars til at gøre "kristendommens krybbe" til "Fremtidens mellemøstlige turistattraktion nr. 1", som Betlehems borgmester har udtalt. Allerede i påsken 1999 begynder "Betlehem-2000"-arrangementerne. Man har indset at det store byggeprojekt som bl.a. omfatter pladsen foran Fødselskirken, ikke bliver færdigt lige med det samme. Men, siger borgmesteren, når vi kommer til år 2025, vil Betlehem være en turistattraktion på lige fod med Jerusalem.

I Nazaret kom det omkring juletid til spændinger mellem arabiske kristne og muslimer. Butikker med julepynt blev angrebet. Efter planen skulle der bygges en stor plads ved Bebudelseskirken i forbindelse med fejringen af år 2000. Tidligere lå der en skole, men muslimer hævder nu at der har ligget en tidligere moske på stedet. Efter byrådsvalget i november 1998 har Den Islamiske Liste nu et flertal.

I Jerusalem har der gennem længere tid været afholdt forhandlinger mellem de israelske myndigheder og repræsentanter for de kirkeretninger der holder til i Gravkirken. På korsfarernes tid var der 12 indgangsdøre til den store kirke, men med Salah a-Dins erobring af Jerusalem i 1178 blev alle døre på nær én lukket. Fra myndighedernes side tænker man mest på at mindske risikoen for de mange tusinde som forsamles i påsken og ved andre højtider.

Kirkelederne er i princippet nået til enighed om at der skal laves yderligere en dør. Problemet er at de ikke er enige om hvor den skal ligge i den historiske bygning. De israelske myndigheder ser dog optimistisk på sagen og regner med at en ny dør er på plads i år 2000.

Eller bliver det også her – som i Betlehem – først i år 2025?

I øvrigt synes vist ikke alle jøder i Jerusalem at det er en god idé at fejre år 2000 – til minde om kristendommens stifter. I et nummer af *The Jerusalem Report* skriver i hvert fald redaktøren Hirsh Goodman at de manglende forberedelser til fejringen af årtusindskiftet i Jerusalem ikke skyldes en forglemmelse fra myndighedernes side, men myndighedernes politik at komme de religiøse grupperinger i møde.

Goodman taler ligefrem om at der er en "anti-millennium-i-Jerusalem-bevægelse", hvor man forsøger at holde Jerusalem uden for festlighederne. Lad kristne fejre år 2000 i Betlehem og Nazaret, men ikke i Jerusalem! Goodman ironiserer over dette:

"Hovedkraften bag denne bevægelse er – ja, du gættede rigtigt – rabbinerne. Det var fra dem budskabet kom til regeringen om at lægge hele denne sag på is, at prøve at holde Jerusalem udenfor. Budskabet blev endvidere med diplomatisk fingerspidsfornemmelse overbragt selve paven, som bøjede sig for argumentet at et pavebesøg til Det Hellige Land, og da især til Jerusalem, i anledning af årtusindskiftet ville kunne skabe uro, i Israel."

Nuvel. Påske udsprang af jul. Det ved kristne der vil besøge Israel i dette og i det næste årtusinde. De vil naturligvis også besøge Jerusalem, specielle festligheder eller ej. Bebudelse i Nazaret og fødsel i Betlehem tolkes nemlig af kristne ud fra det der senere fandt sted i Jerusalem: Jesu død og opstandelse.

Kai Kjær-Hansen



I Betlehem arbejder man på at gøre byen til den mellemøstlige turistattraktion nr. 1.

I Nazaret gik muslimer i december 1998 til angreb på butikker med julepynt.

