

»Landsbyen Nazaret«

Nazaret, Jesu barndomsby, har Bebudelseskirken som sin største turist- eller pilgrimsattraktion. Byen Nazaret er i dag en arabisk by. Men lige ved ligger et andet Nazaret, nemlig Nazaret Illit, hvis befolkning er jødisk. Et »tredje« Nazaret er nu under opførelse på en hospitalsgrund der ejes af et skotsk missionselskab.

På denne grund er man i gang med et storstilet projekt, nemlig at opbygge en landsby sådan som den så ud på Jesu tid. Bag projektet »Landsbyen Nazaret« står en række amerikanske kristne. Omkostningerne ved at bygge »Landsbyen Nazaret« anslås til omkring 400 millioner danske kroner.

Når det hele bliver færdigt - man håber at landsbyen kan åbnes for besøgende i år 2000 - vil det givetvis blive en pilgrimsattraktion. I stedet for bare at se på ruiner, hvilket kan være interessant nok, vil man i »Landsbyen Nazaret« skabe fornemmelse af livet i en landsby på Jesu tid. Man har allerede anlagt terrasserne hvor gæster vil blive inviteret til at høre lignelsen om sædemanden. Arkæologiske udgravninger på stedet har bl.a. afdækket fundamentet til et vagttårn samt en gammel vin-

pressen.

Landsbyen vil bestå af små stenhuse og gårdspladser. Et snedkerværksted og et potte-

magerværksted vil blive opført. På tur i »Landsbyen Nazaret« vil man blive guidet af personer der er klædt i dragter som på nytestamentlig tid. På et senere tidspunkt vil man også tilbyde aftenarrangementer hvor besøgende kan klæde sig i bibelske dragter og deltage i festlighederne i landsbyen.

Arkæologiske udgravninger gør det sandsynligt at der i Nazaret næppe har levet mere end 120-150 mennesker på Jesu tid. Er dette en rigtig antagelse, er der ikke noget at

sige til at Nathanael kunne spørge Filip: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« (Joh 1,46).

Men selv om Jesu barndomsby har været lille, har der ikke været langt til en storby. Tre år før vor tidsregnings begyndelse opførte Herodes Antipas sin hovedstad i Sephoris, som kun lå seks kilometer nordvest for Nazaret.

Gad vide om bygningsarbejderen Josef fra Nazaret har arbejdet dér? Og haft Marias søn Jesus med på arbejde?

Kai Kjær-Hansen



Bebudelseskirken i Nazaret - med mosaikker af jomfru Maria - vil givetvis fortsat være en turistattraktion. Men den får i år 2000 konkurrence fra »Landsbyen Nazaret«.