

Et glimt af lys fra Betlehem



Det kan være vanskeligt at se lys forude i den mellemøstlige konflikt. Messianske jøder og kristne palæstinensere søger dog at opmuntre hinanden.

Ifølge Johannesevangeliets prolog er Jesus lyset der skinner i mørket (Joh 1,5). Ifølge Jesu ord i Bjergprædikenen er Jesu disciple verdens lys (Matt 5,14).

Lige nu – og med tanke på den mellemøstlige konflikt – er der mange skyer over Jerusalem her op imod jul. Enkelte glimt af lys øjnes dog. Her er et par af dem som sendes fra forsoningsbevægelsen Musalaha, som består af palæstinensiske kristne og messianske jøder.

En palæstinensisk kristen skriver fra Betlehem:

– På trods af situationen glæder vi os over at vi kan se frugterne af forsoning. Vi talte for nylig med en menighedsleder fra Beit Jalla der sammen med sin familie var blevet fanget i krydsilden mellem palæstinensere og israelere. Han fortalte os om hvad adskillige Jesus-troende jøder havde gjort for at hjælpe ham og hans menighed. »Efter og undertiden også under bombardementerne har vi modtaget telefonopkald fra messianske venner som ville minde os om deres forbøn og kærlighed.»

Et sådant opkald kom fra en Jesus-troende jøde som han havde mødt på en ørkentur. »Det var ekstra godt at høre fra ham, jeg havde ikke været i kontakt med ham i lang tid. Det er godt at vide at vi ikke er glemt af brødrene på den anden side ... Det minder os om at der er jøder der bryder sig om os, og Gud kan bruge dem til at velsigne ethvert folk. Ja, vi er palæstinensere. Ja, de er jøder; men der består en enhed mellem os.«

En israelsk messiansk-jødisk familie skænkede 15 kurve med mad og andre fornødenheder til palæstinensiske kristne. En anden menighed ringede for at sige at de under deres lørdagsgudstjeneste ville bede for de kristne i Betlehem-området. »Jeg fortalte dette til min menighed, og de blev bevægede... Det er Kristi kærlighed – og ikke politik – der holder os oppe.«

Den samme messianske leder, som ringede til denne palæstinensiske menighedsleder, fortalte os at takket være forsoningsaktiviteterne havde israelske og palæstinensiske Jesus-troende lært hinanden at kende. Mistænksomheden er blevet reduceret, og derfor har man en åbenhed overfor hinanden.

»Der er skabt kommunikation, og der er en grundlæggende tillid mellem de Jesus-troende som motiverer os til at skabe kontakt, motiverer os til at hjælpe hinanden med vores behov. Selv om vi alle lever under frygtens, håbløshedens paraply og lider under fysiske og psykiske traumer, har vi et middel til at opmuntre hinanden i håbet om Messias – hinsides den fortvivlelse og modløshed vi ser i den synlige verden.«

Situationen kalder til eftertanke og til medfølelse. Vi må komme væk fra tankegangen om hvem der har ret, og hvem der har uret, væk fra politiske slagord og frem til at vise sympati og medfølelse.»

Så vidt lysglimtet fra Betlehem. Ikke et dårligt budskab at sende her op til jul.

Kai Kjær-Hansen