

# Efter terrorangrebene på USA



*Der er op gennem staten Israels historie tændt mange mindelys for dem, der er blev ofre for terror.*

Verden er blevet en anden efter tirsdag den 11. september 2001. Hvad der ikke måtte ske – og hvad nogle troede kun kunne ske på film – skete. Historiens største terrorangreb lykkedes desværre kun alt for godt. Omkring 6000 mennesker omkom. Billederne på TV – ikke mindst terrorangrebene på de to tårne i World Trade Center i New York – har brændt sig ind i vores bevidsthed. De pårørende kommer hele deres liv til at leve med savnet af de kære, de har mistet. Kampen mod terror og terrorister er nu sat ind. Hvordan den bliver udkæmpet – og hvordan verden indretter sig efter den 11. september – er det for tidligt at udtale sig sikkert om.

I grad var terrorangrebene på USA noget helt specielt. I art ikke anderledes end hvad man tidligere har oplevet andre steder – ikke mindst i Israel. Gennem hele Israels historie har man skullet leve med frygten for terror. Og ikke blot leve med frygten, men alt for ofte også leve med, hvad den udrettede på ens nærmeste: død og lemlæstelse.

Et par dage efter terrorangrebet i USA kunne den danske overrabbiner Bent Lexner fejre sit 25-års jubilæum som rabbiner. Under indtryk af katastrofen i USA blev jubilæumsfesten aflyst. Men i et interview i Kristeligt Dagblad siger Lexner, at han efter terrorhandlingerne mod USA tror, at verden ikke længere vil acceptere, at vores tilværelse er afhængig af fanatikere. Den danske overrabbiner giver også udtryk for, at resultatet af terrorhandlingerne kan blive, »at verden vil forstå Israels problematik noget bedre«. Det ønske deler vi også i Den Danske Israelsmission.

Mens de skrækkelige billeder af terrorkatastrofen i USA igen og igen blev vist på TV, har det også været oprørende at blive konfronteret med interviews, hvor muslimer ytrede deres forståelse for nødvendigheden af sådanne angreb – hvis ikke ligefrem glæde over det skete.

I denne forbindelse skal vi i Den Danske Israelsmission – sammen med mange andre – advare imod at lægge muslimer som sådan for had. At der findes fanatikere i den muslimske verden, som ikke skyr nogen midler for at fremme deres mål, viser tragedien i USA imidlertid kun alt for tydeligt. Hvordan palæstinensiske kristne og messianske jøder i Israel har oplevet terrorangrebene på USA, giver vi på s. 4 nogle eksempler på.

Israelsmissionens udsendinge i Israel har her i august og begyndelsen af september oplevet terror på nærmeste hold. De er alle i god behold og ved godt mod. De siger ikke nej tak til ekstra forbøn!

*Kai Kjær-Hansen*