

# Jødisk Orientering orienterer om messianske jøder

Kai Kjær-Hansen



Al ære og respekt til bladet Jødisk Orientering for dets omtale af messianske jøder. På side 4 sættes der dog spørgsmålstegn ved, om der er én million messianske jøder i verden i dag.

## Overrabbiner Bent Lexners kommentarer

I sin første artikel lader Fischermann ind imellem overrabbiner Bent Lexner ytre sig om de messianske jøder. Også det gøres på en sober måde. Det er ikke særligt overraskende, at Lexner som overrabbiner ikke mener, at "Jesus er Messias og Guds søn eller den inkarnerede Gud". Dyrkelsen af Jesu person "er i jødisk forstand en krænkelse af Gud, der er én." For Lexner betyder det, "at messianske jøder og jøder ikke har en fælles jødisk identitet." Alligevel fastholdes det jødiske princip, at selv om man som jøde har syndet – fx ved at blive døbt – er man fortsat jøde. Hvis man er konverteret til kristendommen og er blevet døbt, "og man derefter finder ud af, at man gerne vil være medlem af Mosaik Troessamfund, forventer jeg, at man går i mikvah [jødisk bad i forbindelse med rituel renselse], for symbolsk set at få vandet udenforstående, der skriver. Men det er jo ikke meget anderledes med os andre, når vi som udenforstående – og kristne – skriver kortfattet om jøder og deres tro.

Og Lexner fortsætter: "For mig er det svært at forstå, at et sådant essentielt tilvalg af Jesus kan for-

enes med jødedommen af i dag. Jeg er også af den holdning, at det er folks eget valg, og de må gøre som de har lyst til, præcis på samme vilkår som vi anerkender mennesker, som ønsker at konvertere til jødedommen. Alle mennesker har et frit valg."

Klar tale fra en overrabbiner om sin tro og mening om messianske jøder – uanset om man nu som kristen er enig med ham eller ej.

## Jerusalem i Sofia Kupermans hjerte

I januar-nummeret gives der så plads i Jødisk Orientering til et to sider langt interview med Sofia Kuperman under overskriften "Jerusalem i mit hjerte". Sjældent har jeg set noget lignende i et jødisk blad. Interviewet giver et sammendrag af Sofia Kupermans liv og historie, sådan som hun selv har fortalt herom i bogen *Sofias historie – en dansk jødes bekendelse*. Kuperman får lov til at fortælle, og hun fortæller om sit liv og tro på jøden Jesus – uden at blive afbrudt af Fischermann.

Interviewet har vidnesbyrds karakter og slutter på følgende måde: "I Polen kastede kato-

## Israelsmissionen i skurvogn

I slutningen af november var der rejsegilde for det nye missionscenter TORVET i Aarhus, som bygges af Menighedsfakultetet, Dansk Ethioper Mission og Israelsmissionen. Efter planen er bygningen klar til indflytning i begyndelsen af marts måned.

Men allerede i slutningen af december måned flyttede Israelsmissionen til Aarhus. Sidste flyttelæs blev kørt fra Christiansfeld til Aarhus den 29. december. Dagen forud havde Gudrun og Henning Lysholm Christensen hentet sager til genbrugsbutikken i Brejning. I december måned var der blevet ryddet op i Israelsmissionens to kontorer i Christiansfeld samt i arkivet i kælderen og materialet lagt i flyttekasser. Israelsmissionens forhenværende præst i Jerusalem, Jens Arne Skjøtt organiserede flytningen – godt hjulpet af gode venner.

Flytningen gik til matriklen, hvor TORVET er under opførelse. Arkivmateriale og bibliotek kunne – hulter til bulter – straks placeres i det nye arkivrum, som ligger i kælderen på Menighedsfakultetet. Israelsmissionens operative rum indtil den endelige flytning til bygningen TORVET stod også klar, nemlig en pavillon eller på godt dansk: en skurvogn. Som noget af det første, der blev båret ind i Israelsmissionens skurvogn, var busten af Israelsmissions tidligere mangeårige formand,



Arne Hougaard Petersen kommunikerer som kommunikationssekretær fra skurvognen.

professor Frederik Torm. Vi har vel en historie!

Den 2. januar var Israelsmissions tre fuldtidsansatte medarbejdere på plads i skurvognen. For Arne Hougaard Pedersen var det første arbejdsdag som Israelsmissionens nye kommunikationssekretær. Computerne fungerede, telefonerne virkede, og første kuvert med en check til Israelsmissionen blev åbnet. Så selv om Israelsmissionen har til huse i en skurvogn i månederne januar og februar, fungerer tingene, som de skal.

Adressen er TORVET, Katri-nebjergvej 75, 8200 Århus N. Nye telefonnumre er angivet på side 2 og 8. Mail adresser og giro- samt bankkonto er uændrede.

Indvielse af TORVET er planlagt til den 9. marts kl. 16.00. Se hjemmesiden [www.israel.dk](http://www.israel.dk) vedrørende program og eventuel ændring af dato.

Og ellers ses vi på TORVET ved Israelsmissionens årsmøde lørdag den 24. marts.

Kai Kjær-Hansen

likkerne sten efter mig, de spyttede efter mig, og de kaldte mig Jesusmorder. Her i Danmark, efter at jeg blev messiansk jøde, har jeg fået mange fjendtlige blikke, og mange vil ikke tale med mig. Jeg kan ikke forlange, at hverken polske eller danske jøder skal relatere til min messianske identitet, men jeg synes godt, at de kan respektere den," slutter Sofia.

Jeg kan ikke lade være med at

sige *Kol HaKavod* – al ære og respekt – for, at man lader trykke sådan en selvpræsentation af en messiansk jøde i et jødisk blad.

Når det drejer sig om antallet af messianske jøder i verden i dag – sådan som Jødisk Orientering orienterer herom – siger jeg imidlertid fra. Tal skal man passe på med. Hvad enten man er jøde, messiansk jøde eller kristen.

Mere herom på side 4.