

Det NY Missionsvenn

Nr. 20

23/10 - 1987

Sådan
set



Af Kai Kjær-Hansen



Eksperimenter med Gud

PÅ ET ELLER andet tidspunkt har de fleste af os vist prøvet at »eksperimentere« med Gud. »Hvis jeg gør det her, og du, Gud, så gør det der, så...«

Eller vi har forsøgt at slå en handel af med den almægtige Gud: »Hvis du vil gøre sådan for mig, så vil jeg gøre sådan for dig, og så...«

Vores eksperimenter og handel med Gud er som regel af en så barnlig karakter, at vi ikke har den store lyst til at udstille dem for andre.

Når vi bruger Gud til eksperimenter, misbruger vi ham.

OGSÅ CARL Olof Rosenius havde i begyndelsen af teenage-alderen forsøgt sig med sådanne eksperimenter. Domprovst P. Verner Hansen fortæller i sin nye Rosenius-biografi, »Født påny«, at da den 13-14-årige Carl Olof »en dag kom tilbage efter et strejftog i skoven, hvor tanken om den usynlige, skjulte Gud igen havde optaget drengens hjerte, faldt det ham ind, at han med tilbundne øjne skulle gå på skrå over den rummelige gårdsplads bag ved laden. Kom han på den måde lige mod ladens hjørne, ville han – mente han – blive overbevist om, at der fandtes en Gud, og at han ledede hans skridt.«

Hvilket eksperiment med Gud!

»Lommetørklædet blev

bundet for øjnene, og Carl begyndte sin eventyrlige vandring, der for ham skulle afgøre et så vigtigt spørgsmål. Men han var ikke gået langt, før en usigelig angst overfaldt ham. Det var, som om en usynlig hånd havde holdt ham tilbage, og han måtte standse.

Da han tog bindet fra øjnene, så han, at han stod ved kanten af en dyb brønd. Eet skridt til, og han ville have ligget i den. Straks i begyndelsen af vandringen var kan kommet til at tage en forkert retning.

Sikkert kunne han i denne redning ikke undgå at se et tydeligere bevis på Guds eksistens og omsorg end det, han selv havde valgt.«

HELDIGVIS ER Gud ikke så benøvet over, at et bitte menneskebarn i det hele taget gider eksperimentere med ham, at han hopper med på de betingelser, vi sætter for vore eksperimenter.

Og det er *vor* lykke, at Gud har så stor kærlighed til os, at han ikke lader os gå linjen fuldt ud, når vi på en tosset måde eksperimenterer med ham.

I forholdet mellem Gud og os er det ikke os, der skal eksperimentere med ham. Derimod er mennesket i sandhed et guddommeligt eksperiment.