

Luther og Wartburg

JEG HØRER meget radio, når jeg kører bil. Jeg kører ikke så meget bil, så jeg hører ikke så meget radio. Derfor gør dét, jeg hører, når jeg kører, måske stærkere indtryk på mig, end det gør på dem, der altid hører radio, både når de går, står og sidder ned.

Undertiden føler jeg, at der kommer en stærk forkyndelse ud af noget, som slet ikke har noget med troen at gøre. Men jeg hører det som forkyndelse, fordi jeg ikke kan lade være med at omsætte det. Hvis det, der bliver sagt, er rigtigt, hvad betyder det så for troen? Eller: Ja, netop! Sådan er det også – eller burde være – blandt troens folk.

SOM NU DEN erindringsudsendelse jeg helt tilfældigt skruede mig ind på, hvor en nu ældre overlæge og dr. med. fortalte om sine oplevelser som ung medicinsk student i Finland under den russisk-finske krig. På en time blev der bragt et par hundrede alvorligt sårede mennesker ind på hospitalet efter et russisk angreb.

Tidligere havde han assisteret professoren. Selv var han endnu ikke færdiguddannet. Professoren tog et overblik over situationen og gik straks til handling. Han gav den mest erfarne og dygtige operationssygeplejerske til den unge uerfarne stud. med. og tog selv en uerfaren sygeplejerske til at hjælpe sig. På den måde blev der dannet to funktionsdygtige operationshold ud af ét hold.

– Havde jeg ikke gjort det, var der ingen andre, der kunne gøre det, sagde overlægen, der dengang var student. – Og man bliver jo dygtigere deraf, tilføjede han.

Fint gjort af denne professor! Havde der været

kvalificerede læger til stede, ville hans beslutning have været forkert. Men det var der ikke. Derfor kunne en uerfaren stud. med. bruges. Og liv blev reddet.

I DETTE hører jeg en masse. Jeg hører, at det er nødvendigt at give opgaver fra sig, når situationen kræver det. Også når vi taler om Guds rige. En hel del kristne ledere – ikke kun dem på topplan! – er ikke særligt dygtige eller villige til at give opgaver fra sig. Lad hellere mennesker gå til, end at uerfarne skal hjælpe dem, ikke sandt!

Jeg hører, at der gives situationer, hvor man må tale og handle, selv om man ikke er kvalificeret til det. Jeg hører, at vi som kristne må arbejde i team, men hvor det er helt afgørende, at disse teams bliver sammensat rigtigt. Og det rigtige er altså ikke altid, at der skal være ét rigtigt godt team og ét rigtigt dårligt team, men der kan blive funktionsdygtige teams, ved at en rigtig dygtig og en mindre dygtig bliver sat sammen. Dét bliver den mindre dygtige dygtig af. Og flere folk kan reddes.

Og hvor kunne megen splid undgås, hvis dygtige folk hen langs ad vejen – og med alderen – indså, at det tjener Guds riges sag mest, at lade andre komme til. Hvis der altså er andre at tage af. Hvis der ikke er, må de blive ved!

Tja, måske er det fordi jeg kører Wartburg, at jeg hører det i min bil. Radioen fungerer i hvert fald! Måske er det også, fordi en Wartburg'er-radio på en speciel måde lader nogle reformatoriske toner klinge med. Der var i hvert fald noget med Luther og Wartburg!

