

Hvor mange messianske jøder i Israel?

LANGS AD vejen er der givet en hel del forskellige svar på, hvor mange messianske jøder, altså Jesus-troende jøder, der er i Israel. Nogle af svarene skyldes en meget optimistisk »kristen« vurdering. Andre skyldes en meget pessimistisk vurdering givet fra jødisk hold.

Nogle kristne missioner har i deres angivelse undertiden inddraget et ukendt antal Nikodemus-troende, altså jøder, der tror på Jesus som Messias, men som ikke er tilsluttet en menighed. At der findes sådanne troende, skal der ikke sættes spørgsmålstegn ved. Men nøgternt vurderet er antallet af sådanne troende meget lille, og det synes at være faldende.

Man skulle tro, at det ville være en forholdsvis nem sag at tælle antallet, når der kun er omkring 30 menigheder, som kan betegnes som evangeliske. Men i de forskellige menigheder kommer der ikke kun kristne jøder, men også fremmede. Nogle har israelsk statsborgerskab, andre har det ikke.

HOLDER VI OS her til kristne jøder inden for den *evangeliske kristenhed* – hvilket ikke kun er lutherske kristne! – er der fra messiansk-kristent hold nu givet et nøgternt og realistisk svar på spørgsmålet.

De to talsmænd for den israelske Lausanne-gruppe vurderer, at omkring 3.000 personer tilhører de omtalte menigheder, og af disse er omkring 60 procent både israelere og jøder. Det giver et antal på omkring 1.800 messianske jøder i Israel. Hertil kan lægges nogle hundrede inden for den katolske kirke. (Andre kilder oplyser, at en sekt som Jehovas Vidner har omkring 500 medlemmer.)

HVORDAN MAN end vender og drejer tingene, har vi at gøre med et meget lille antal. Men når det hævdes fra iagttagere her i Israel, at man i 1965 anslog, at der dengang kun var 300 Jesus-troende jøder, er der på disse år alligevel sket en tilvækst af en betragtelig størrelse.

Denne tilvækst skyldes blandt andet – men ikke kun – at kristne jøder fra USA har slået sig ned i Israel. Men på grund af det sekulariserede israelske samfund, som har skabt et åndeligt vacuum, er tilvæksten også kommet fra sådanne mennesker, der netop har levet i dette vacuum.

Men tilvæksten skyldes ikke mindst, at i det seneste årti har man oplevet en ny generation af Jesus-troende jøder, der ikke har skammet sig over deres tro, men ivrigt har ladet sig involvere i evangelisation over for deres eget folk.

Det har været almindeligt, at man fra antimissions-organisationers side har hævdet, at de jøder, der kommer til tro på Jesus, har været »marginale« jøder, personer, der kan betegnes som samfundets tabere.

Sådanne har der været. Forhåbentligt er der også sådanne blandt de 1.800 messianske jøder i dag. Jesus kom jo netop for at frelse sådanne. Men ser man på den unge generation af kristne jøder i Israel i dag, kan de generelt ikke betegnes som samfundstabere.

SOLIDARISERER VI os med kristne jøder, har vi en hel del at vinde. Solidariserer vi os bare med Israel uden at tale de messianske jødernes sag, gør vi dem til tabere.

(Ill.: Ebba Steenbach fra bogen »Messianske jøder«, Savanne 1979).

