

Bibellæsning

NU NÅR DET NYE TESTAMENTE i ny oversættelse netop er udkommet, er der al mulig grund til at overveje sin bibellæsning på ny. Givet er det, når man sidder med prøveoversættelsen i hånden, at man først vil begynde at bladre og måske også spørge: »Har de nu lavet om på mine bedste bibelvers?« Men efter at man har bladret lidt, får man måske lyst til at læse et helt brev eller et helt evangelium igennem. Det ville ihvertfald være fint, hvis man gjorde det. På den måde kan man se en sammenhæng i det bibelske budskab, som man ikke får øje på, dersom man kun læser enkelte skriftsteder – uanset hvor gode disse er!

En ny oversættelse af Det nye Testamente til dansk vil give anledning til diskussion. Det skulle da også lige mangle! Men samtidig giver en ny oversættelse en enstående mulighed til at læse bogen igennem igen.

JEG SKAL NEMLIG hilse og sige, at vi i vore kredse slet ikke læser så meget i Skriften, som vi undertiden giver indtryk af.

Nu er *Skriften* for os jo mere end Det nye Testamente. På lidt længere sigt er der al mulig grund til at overveje, hvordan vi kommer bort fra kun at læse de »centrale« steder i vores Bibel. Nej, jeg anbefaler ikke, at man læser lange stamtavler i livets krisesituationer, men der findes i et normalt kristenliv også andre situationer.

Jeg tror ikke på, at der findes nogle modeller, som klarer vore problemer omkring bibellæsning for os. Tager vi os ikke sammen, bliver det, som det altid har

været. Men ind imellem hører man om, hvordan andre gør, og det kan inspirere én.

Som nu her ved en dansk bibelweekend i Jerusalem, hvor vores svenske organist ved de danske gudstjerner fortalte om, hvordan man kunne få orden på sin bibellæsning.

DEN JØDISKE BIBEL, altså vort Gamle Testamente, opdeler jøderne i tre afdelinger. Først *loven* = De fem Mosebøger. Så *Profeterne* = Josua, Dommerbogen, Samuel- og Kongebøgerne samt de tre »store« (Esajas, Jeremias, Ezekiel) og de tolv »små« profeter. Dernæst *Skrifterne* = resten af GT. Og for det fjerde har vi kristne så *Ny Testamente*.

For at få orden i sin bibellæsning, har »vores« svenske organist et glimrende råd: Læs ét kapitel om dagen fra disse fire dele af hele Bibelen, dvs. ialt fire kapitler om dagen.

Det er en god ide. Det skulle nemlig undre meget, om man så ikke ramlede ind i et såkaldt »centralt« ord eller afsnit hver dag. Og samtidig ville man se, hvor varieret Bibelen er, hvad angår de emner, den behandler.

HVAD MED AT BESLUTTE (!) sig for at få læst den nye oversættelse af NT igennem inden jul. Og så for 1990 at få læst hele Bibelen igennem på denne måde med fire kapitler om dagen.

Gør vi det, ville de aller fleste af os måske støde på et kapitel, som vi *aldrig* har læst. Selv om vi siger, at vi tilhører de bibellæsende grupper i Danmark!



Det nye Testamente
i ny oversættelse