

Loma- folkets religion

*Tror på en gud, men
også på, at der er
mange guder under
denne*

KD 27/6 1982
Af
Kaj Kjær-Hansen

Befolkningen i Wozi tilhører Loma-folket. Om deres religion, skriver Yella Quaqua, som selv tilhører Loma-folket, men nu er den kristne liberianske leder af Centret mod Analfabetisme i Wozi i et af de mange hefter, som centret har udgivet:

»Som Lomo-stammen tidligere troede, tror Loma-folk i dag, at der er en Gud. Men i modsætning til den kristne tro, troede og tror de også på mange andre ting. Undtagelser udgør dog de af Loma-stammen, som er blevet kristne.

Man troede således, at der er en stor Gud, som er højere end alle ting og er alle tings skaber. Men ved siden af denne Gud findes andre ting, som har en overnaturlig magt, ved hjælp af hvilken de kan beskytte mennesker eller påføre dem en ulykke. Sådanne ting er ånder, amuletter, træer, bjerge, floder osv.

Frygt

Den gamle Loma-stammes tro på deres underordnede guder betyder, at de lever i frygt. Når der skete noget, som de ikke forstod, tolkede de det som en gerning, udført af de underordnede guder. Hvis en mand f. eks. gik ud på arbejde, og hans cutlass (arbejdsredskab, våben, økse) faldt ud af bæltet, betød dette, at ånden ikke ønskede, at han skulle arbejde den dag. Han ville så straks gå tilbage til byen og slappe af.

Der er en ting, som de tidligere Loma-stammefolk plejede at sige, som svarer til det fjerde bud (i Bibelen). Og vi ved ikke, hvordan denne idé er opstået. Hvis et barn ikke viste respekt over for sine forældre eller en ældre person, sagde man om det: »Dette barn vil ikke få et langt liv«. De gamle i Loma-stammen vil stadig sige dette.

Himmelguden

Disse andre ting, som Loma-stammen viser ærbødighed overfor, kaldes ikke guder, men den måde, som man omgås dem på, viser, at de er som en slags guder for dem. Det som viser, at Loma-stammen har forestillingen om en højere Gud er det navn, som de giver denne Gud. De kalder denne Gud »The Sky God« (Himmelguden). Derved viser de, at de antager, at der er andre guder under denne.

Margareth Miller, en amerikansk missionær, som har boet i Wozi i 28 år og siden 1969 den eneste hvide i Wozi indtil familien Skjøtt ankom i november 1981, siger til spørgsmålet om Himmelguden:

Forfædrene

— Der er en tro på, at der er en Sky-God, men det væsentligste synes at være forfædre dyrkelsen. Store og praktiske konsekvenser af troen på en Sky-God, er det vanskeligt at få øje på, men ved f. eks. begravelser får det konsekvenser, at man tror, at den afdødes ånd lever videre. Den skal fodres, så den kan overskridte grænsen til »åndebyen«.

I Wozi er der flere kristne gravsteder. Korsene røber det. Gravene findes almindeligvis lige uden for de afdødes hytter. Men ellers adskiller de kristne grave sig ikke i udseende fra de ikke-kristne. Også på de kristne grave findes en lille vandskål. Om det er til ånderne, er det vanskeligt for en udenforstående at få klarhed over. — Det hænger sammen med, at når et gravsted bygges af familiedlemmerne, er der blandt disse som regel også ikke-kristne, og det hører nu engang med til traditionen her, at placere en sådan skål, siger den kristne leder for menigheden i Wozi.

Mere kan jeg ikke få ud af ham om den sag.