

KD med på den afrikanske markedsplads

Avisen har stadig værdi efter lang transport og grundig læsning

En sending Kristeligt Dagblad, som først er læst i Lunderskov og derefter har taget med fly til Monrovia, er først for alvor kommet ud at rejse, når den er afhentet i postboksen for den Lutherske Kirke i Liberia.

Inden sendingen når de omkring 350 km fra Monrovia til junglelandsbyen Qozi, har den sammen med anden post gået fra missionsstation til missionsstation, da det indenlandske postvæsen ikke når helt herud.

Efter grundig læsning er der stadig værdi i et brugt Kristeligt Dagblad. Faktisk 5 cent, omkring 40 øre, dog udbetalt i naturalier. I hvert

fald giver kvinden, som på den ugentlige markedsdag sidder og koger nogle æble-skivelignende kager en ekstra kage, når familien Skjøtt medbringer et helt KD. En kvart side får de med hjem igen, som indpakningspapir til de 4 kager, de har købt, samt den femte, som betaling for et KD. Og en kage koster 5 cent. Og andre kvarte sider af KD bringes med »æbleskiverne« ud i hytterne i Wozi.

Familien Skjøtt nyder KD, både når det læses og for ikke at få fedtede hænder. Tryksvarten fra Helsingør — og den sparede man jo ikke på i indkørfasen — har man lært at se stort på, også når den smitter af på »æbleskiverne«.

KD 20/7-1982



KD kan bruges til indpakning på markedet i Wozi