

Cirkeltegneren Honi

Cirkeltegneren Honi er en kendt jødisk skikkelse fra det første århundrede før vor tidsregning. I Talmud fortælles der om nogle af de mirakler, han er blevet kendt for. Her er en af historierne om Honis evner til at regulere regnmængden.

Engang kom folk til ham og bad ham bede om regn. Han bad, men der faldt ingen regn. Hvad gjorde han så? Han tegnede en cirkel, stillede sig ind i den og sagde til Gud, at når nu Guds børn havde bedt ham om at bede om regn, ville han ikke forlade denne cirkel, før Gud havde svaret ved at give regn. Så begyndte der at dryppe lidt regn ned. Men det var for lidt efter Honis mening. Derfor sagde han til Gud, at det ikke var en sådan slags regn, han havde bedt om, men regn, der kunne fylde cisterner og brønde. Så begyndte det at regne voldsomt. Så sagde Honi til Gud, at det heller ikke var den slags regn, han havde bedt om, men regn i god og rimelig mængde. Så kom der en normal regn, og Honi var tilfreds og kunne træde ud af den cirkel, han havde tegnet, og som har gjort sit til, at han fik tilnavnet Cirkeltegneren.

Regn i Israel pr. 5. december

I første kolonne er angivet regnmængde i mm pr. 5. december. I anden kolonne vises hvor meget det i procent er af det årlige gennemsnit.

Haifa	390	62
Tel Aviv (Sde Dov)	360	69
Hafeiz Halm	379	72
Gaza	440	109
Ayalon	346	44
Mt. Canaan	224	32
Jerusalem	290	52
Hebron	256	45
Beersheba	61	30
Kfar Blum	163	31
Dezanva Alef	124	36

BAGSIDEN

Regnvejr i Israel



Regn i Israel betragtes som en velsignelse. Det må man lære at glæde sig over, også selv om man er turist fra det høje Nord, hvor regn sjældent er en mangelvare. I december 1990 udeblev regnen i Israel. I slutningen af november og begyndelsen af december 1991 kom regnen i overvældende mængde. Ude ved Middelhavet kom mest – og så meget, at 300 familier måtte evakueres af frygt for oversvømmelse. Hovedvejen mellem Tel Aviv og Haifa var i en periode lukket. Det samme gjaldt andre veje. Trafikken gik meget langsom, det var svært at opdrive en taxa, og gadesælgerne med paraplyerne havde kronede dage. Det lykkedes mig at ødelægge to af den danske præstefamilies paraplyer i Jerusalem på grund af den hårde vind. I boghandelen på Universitetet var der hængt plastic ned over boghylderne for at beskytte bøgerne på hylderne, og vandpytterne på gulvet i boghandelen var store nok til at

Bodil og Jens-Arne Skjøtt havde paraplyerne fremme i december, hvilket også folk inden for Damaskus-porten i den østlige del af Jerusalem havde.



give lige så våde fødder som dem udenfor.

Faktisk kom der i dagene 27. november til 5. december så meget regn i Jerusalem, at det udgør en rekord i staten Israels historie. De 256 millimeter regn, der faldt i hovedstaden, er

kun rapporteret én gang tidligere i dette århundrede, nemlig i december 1941.

Før 27. november var der i Jerusalem i 1991 kun faldet 34 millimeter regn. Den 5. december lød regnskabet på i alt 290 millimeter, hvilket udgør 52 procent af den gennemsnitlige regnmængde, der falder på et helt år. Efter den ugelange regnperiode har Haifa fået 62 procent af sin årlige regn, mens Gaza allerede har fået 9 procent mere regn end der gennemsnitligt falder på et helt år. I Gaza faldt der i alt 411 millimeter, således at man den 5. december var oppe på 440 millimeter regn. Og vandstanden i Genesaret Sø var steget med over 250 millimeter.

Jovist, regn er en velsignelse. Og har man ikke cirkeltegneren Honis evner til at få lige den slags regnvejr, som passer i ens kram, betragter jeg stadig regnvejr i Israel som en velsignelse. Selv når jeg er turist!

Kai Kjær-Hansen