

# Tænk positivt



**Kristne viser ikke altid lige stor begejstring for pressens dækning af deres sag. I Israel gælder noget tilsvarende, idet messianske jøder langt fra altid finder, at deres sag præsenteres på en ordentlig måde. I hvert fald ikke i den ortodokse presse.**

I det seneste nummer af den Bulletin, som Lausanne-rådet for Jødemission udsender, skriver Menahem Benhayim om dette spørgsmål. Årsagen er, at der har været et par artikler i den israelske presse, hvor den kristne mission og messianske jøder er blevet anklaget for at misbruge den situation, som immigranter fra Rusland befinder sig i.

Menahem Benhayim, der er messiansk jøde og sekretær for Den internationale messiansk-jødiske Alliance, skriver bl.a.:

»Når man som jeg regelmæssigt læser artikler fra den israelske presse, især fra den ultraortodokse (»Haredi«) fløj,

om mission og messianske jøder, opbygger man efterhånden en betydelig immunitet imod de fantastiske og rasende udtalelser, som kommer fra modstanderne af mission og af messianske jøder. Den almindelige, verdslige presse skriver sjældent om denne rasende reaktion, bortset fra når antimissionærerne og de antimessianske selv, sammen med deres mere yderliggående elementer, har skabt det klima eller de hændelser, som fra en rent journalistisk synsvinkel i sig selv er nyhedsstof. Brandstiftelse, vedvarende chikane, massive og voldsomme demonstrationer kan blive nyhedsstof; men som nidkære mennesker ofte har erfaret, kan de også blive en belastning og give bagslag.«

Og Benhayim fortsætter:

»Det meste af den mediebevågenhed, som de messianske jøder har fået i årenes løb, skyldes vore modstanderes nidkærhed. Meget af det, som er skrevet om os, er unøjagtigt. Undertiden er det farvet af de

verdslige mediers almindelige fordomme over for »overdrevent religiøse« mennesker. Eller det lider under det konstante tids- og pladspres, som sætter grænser for, hvor dybtgående og omfattende man undersøger sit emne.«

Som konklusion når Benhayim frem til en holdning, som vi andre godt kan lære noget af. Han afviser at have medynk med sig selv og forsøger i stedet at se det positive i, at pressen i det hele taget beskæftiger sig med de messianske jøder. Benhayim skriver:

»Vi må ikke forvente, at medierne skal give sig til at tale vor sag. Og selv når de gør sig rimelige anstrengelser med at rapportere vor historie, kan det godt være, at vi krummer tæer i ærgrelse over unøjagtigheder, de urimelige misforståelser eller negative bemærkninger, som vore modstandere fremsætter, men vi har også grund til at se det positive i det: at en sådan presseomtale er en form for præevangelisation.«

Kai Kjær-Hansen

## Genvalg til la

Flyverprovst Vilhelm V. der er Israelsmissionermand, er genvalgt som medlem af landsstyret, idet da ved fristens udløb var stilslag om andre kandidater



Vilhelm Værge.

## Årsmøde

På siderne 3-6 inde i den Israelsmissionens årsrapport end'en 4.-5. april.

Reservér allerede nu d

Tag venner og bekend

## Kinesis

Jens Kristian Larsen, Kinesis arbejde i Århus, Kinesiske jøder. Emnekr 50 sider. Den koster kr Bestilling af heftet Steen Billesgade 9, 2.

...frelsen kommer fra jøderne

Hilsen

Johannes, evangelis

Hjælp os med at række evangeliet tilbage til jøderne!

Hilsen

Den danske Israelsm

Opret et gavebrev på brevskrone om dage 50-øre! Skattevæsen

Landssekretær Peter til landskontoret tlf. 74

Eller skriv til Israelsmis

Den danske Israelsmission vebreve på 365 kroner.