

Antallet af jøder nu og i fremtiden



I Auschwitz og andre koncentrationslejre døde omkring seks millioner jøder under Anden Verdenskrig. Jødiske fremtidsforskere frygter, at seks millioner jøder kan »mistes« de næste 50 år.

I 1939 – forud for Anden Verdenskrig – var der 17 millioner jøder. Efter krigen var der i 1945 seks millioner færre, nemlig 11 millioner. I dag regner man med, at der er 13,3 millioner jøder i verden. Disse tal fremgår af en artikel i *Jerusalem Post*.

Jødiske fremtidsforskere spørger nu om, hvordan situationen vil se ud om 50 år. Vil den jødiske befolkning på verdensplan vokse til 18 millioner, eller vil den falde til 12 millioner? Det sidste er mest nærliggende, hvis der ikke sker noget afgørende vedrørende det jødiske fødselstal og styrkelsen af jødisk identitet.

Den komite, der af regeringen i Israel er sat til at arbejde med spørgsmålet, ønsker at styrke familien, forbedre jødisk oplæring og øge immigrationen til Israel. Man ønsker også at modvirke blandede ægteskaber; samtidig ønsker man, at børn af sådanne ægteskaber knytter sig til jødedommen.

For øjeblikket er den jødiske fødselsrate på verdensplan næsten lig med nul. Fra 2000 til 2001 øgedes den kun med 0,3 procent, mens fødselsraten i verden som sådan steg med 1,4 procent.

Komiteen er af den opfattelse, at det er mest sandsynligt, at jøder vil forblive jøder, dersom de bor i Israel. Omkring 37 procent af alle jøder bor i dag i Israel. Israels jødiske befolkning steg sidste år med 1,6 procent, mens befolkningen i diasporaen faldt med 0,5 procent.

Et særligt problem er det, at omkring 275.000 nye immigranter ikke er jøder i henhold til rabbinsk lov. Som alle andre jødiske israelere gør de tjeneste i hæren og identificerer sig med Israel. Og de har også »betalt« for at bo dér. Omkring 20 procent af ofrene ved de seneste års terrorisme hører til de nye immigranter.

Set med Israelsmissions-øjne kan to forhold bemærkes:

For det første, at modtagelsen af Jesus som Messias ikke efter vor opfattelse gør en jøde til ikke-jøde.

For det andet, at de omkring 275.000 tusinde nye immigranter i Israel – de fleste fra det forhenværende Sovjet – på papiret er kristne. Meget få tænker på dem. Meget få af dem har kontakt med den russisk- eller græsk-ortodokse kirke. Vi respekterer, at jøder vil gøre dem til jøder. Om man fra jødisk side vil vise forståelse for, at kristne håber på, at de kan bevares som kristne, skal jeg ikke svare på.

Disse ikke-jøder udgør en enorm udfordring for alle kristne i området.

Kai Kjær-Hansen