

# Antisemitisme og ekstremister



*Det er ikke kun som på denne affaldscontainer i Jerusalem, at Davidsstjerne og hagekors står side om side. I de sidste måneder er der i Europa tegnet mange hagekors mod jøder.*

Det er dårligt nyt, at danske jøder skal leve i frygt i vort land. På grund af konflikten i Mellemøsten har flere oplevet voldelige overfald, chikanerier og dødstrusler. I andre europæiske lande har der været en del angreb på jødiske institutioner. I sidste nummer af avisen opfordrede vi venner af Israelsmissionen til klart at sige fra over for enhver form for antisemitisme – og gøre det i de sammenhænge, hvori man befinder sig, kirkelige som politiske. Denne opfordring gentages her.

Den Danske Israelsmission har som et af sine formål »at modvirke og bekæmpe antisemitisme under enhver form«.

Vi sidder ikke inde med nøglen til løsningen af den politiske situation i Mellemøsten. Vi er helt på det rene med – sådan som også mange danske jøder – at kritik af staten Israel i sig selv ikke behøver at være udtryk for antisemitisme. Staten Israel – og de handlinger der udføres i dens navn – skal bedømmes ud fra nøjagtig samme kriterier, som man bedømmer andre stater. Vi advarer imidlertid imod en ensidig fordømmelse af Israel, sådan som det er kommet til udtryk i udtalelser fra nogle kirkelige danske organisationer og gejstlige. Sagen er mere kompleks end som så.

Og: man skal ikke være blind for, at hvad der for nogen kan være berettiget kritik af Israel, af andre kan forstås og bruges i antisemitisk øjemed. Derfor bør der udvises besindighed, når man udtaler sig om situationen i Mellemøsten.

Det er chokerende, når nogle kritikere af Israel sidestiller Israels nuværende kamp med Hitlers og Stalins folkemordsregimer, hvad der her i foråret er sket både i den danske debat, men også i Tyskland.

I foråret har den yderligtgående muslimske organisation Hizbut-Tahrir bl.a. uddelt løbesejler på Strøget i København. Her lød budskabet, som blev gentaget på internettet: »Dræb dem, hvor end I finder dem, og fordriv dem, hvorfra de fordrev jer.«

Ved et pressemøde i maj måned gjorde en talsmand for organisationen klart, at truslen »kun« var rettet mod jøder i Israel. Som om det skulle gøre den mere legitim! Talsmanden opfatter staten Israel som en kræftkirtel. Først når Israel fjernes, dvs. ophører med at eksistere og jøder er fordrevet fra området, kan der efter organisationens opfattelse blive fred i området.

Vinder sådanne ekstreme synspunkter frem, bliver der ikke fred. Nævnes skal også, at der er ekstremistiske, små jødiske grupper i Israel, som i jødedommens og messianismens navn opfordrer til mord på palæstinensere. Sådanne jødiske ekstremister må der også tages klart afstand fra. Vinder de frem, bliver der hellere ikke fred.

Håbet må stadig være, at moderate kræfter i begge lejre i Mellemøsten tør give hinanden indrømmelser, uden hvilke ingen bedring mellem parterne kan komme i stand.

*Kai Kjær-Hansen*

# »Jeg brænder jeres mission af...«

Det Mosaiske Troessamfund modtager i denne tid et stigende antal henvendelser fra jøder, som ønsker at få information tilsendt i anonyme kuverter, fortæller formanden for trossamfundet til *Kristeligt Dagblad*. Israelsmissionens sekretariat har modtaget en enkelt henvendelse om noget lignende vedrørende tilsendelse af *Israelsmissionens Avis* – på grund af vedkommendes jødisk-klingende navn.

Sekretariatet såvel som personer tilknyttet Israelsmissionen modtager imidlertid jævnligt hadebreve på e-mail. Her er et eksempel sendt til IUCITY (Israelsmissionens Unge) i København. Vi gengiver det i nøjagtig den form, det er modtaget, selv om vi plejer at benytte os af en anden sprogbrug i avisen!

Hvordan skal man forholde sig til noget sådant? Måske er det blot narrestreger. Men selv om det er det, er det ikke mindre modbydeligt. Da man fra sekretariatet i Christiansfeld tog en opringning til politiet om, hvordan man skulle forholde sig, rådede politiet os til at sende dem en kopi, som er videresendt til Efterretningstjenesten.

E-mails modtages med afsenders adresse. Men denne er ikke nødvendigvis let at spore, da man kan oprette og nedlægge en adresse efter forgodtbefindende.

Bemærkes kan det, at afsenderen af ovenstående e-mail tror, at vi er jøder. Det er vi ikke, men i denne sag identificerer vi os fuldt ud med den jødiske sag.

*Kai Kjær-Hansen*

>From: Hizbollah <hizbollah4life@yahoo.dk>

>To: IUCITY@ISRAEL.DK

>Subject: LÆS

>Date: Wed, 8 May 2002 19:14:47 +0200 (CEST)

>

>FUCK JER! FUCKED UP KLAMME JØDER, LUK JERES LILLE

>"FORRETNING" PÅ NØRREGADE, ELLER I DØR, JEG BRÆNDER

>DEN NED, I KLAMME JØDESVIN! I ER SÅ DUMME AT I SKRIVER

>JERES ADDRESSER PÅ HJEMMESIDEN NØRREGADE 14, ELLER

>STEFAN ET ELLER ANDET! JØDELUDER, JEG VIL DØ FOR MIN

>GUD, OG JEG VIL DØ SÅ JEG KAN SE JER LIDE! I

>ØDELÆGGER VORES LAND MED JERES FUCKED UP ISRAEL. I

>SKAL SGU' DØ OG BRÆNDES PÅ BÅLET TOTURERES, OG ALLE

>MUSLIMER SKAL FUCKING SPYTTE PÅ JERES FUCKED UP

>HOVEDE, ALLE JØDE OG ISRAELERE ER KLAMME, NO MATTER

>FUCKING WHAT. DØ I KLAMME KÆLLINGE LUDERE. BRÆND. FUCK

>DIG, JEG BRÆNDER JERES MISSION AF.....