

Sindsforvirring og tro på Jesus

Kai Kjær-Hansen

Habad-bevægelsen fører sin historie tilbage til slutningen af 1700-tallet. Bevægelsens stifter og første åndelige overhoved - eller Rebbe - var Rabbi Shneur Zalman. Hans yngste søn hed Moishe. Nogle mener, at Moishe som 36-årig familiefar blev Jesus-troende.

Debatten er nu blusset op i Israel, fordi der på der seneste er udgivet en hebraisk roman, som med udgangspunkt i Moishes omvendelse bl.a. skildrer hans forelskelse dels i en eksklusiv call girl dels i en ukrainsk grevinde. Romanen, skrevet af Boaz Eppelbaum, er efter sigende et makværk. Fra officiel side afviser Habad- eller Lubavitch-bevægelsen det som pure opspind, at Moishe konverterede til kristendommen. Professor David Assaf fra universitet i Tel Aviv kritiserer i stærke vendinger romanen, men fastholder samtidig, at Moishe virkelig konverterede til kristendommen. Men hvorfor gjorde han det?

Professor Assaf afviser teorien



Habad-bevægelsens grundlægger
Rabbi Shneur Zalman (1747-1813)

Rabbi Menachem Mendel Schneersohn døde i 1994 i New York. Han var Habad-bevægelsens syvende åndelige leder. En del af bevægelsens tilhængere anser ham for Messias; nogle mener endog, at han er guddommelig. Tilhængere forventer stadig, at Gud engang i fremtiden vil opvække ham fra de døde.

om, at Moishe gik over til kristendommen på grund af vrede over, at hans ældre bror i sidste ende blev valgt som Habad-bevægelsens åndelige leder efter sin far. Assaf finder heller ikke, at der er hold i påstanden om, at Moishe blev Jesus-troende, fordi han blev forelsket i en kristen kvinde eller for simpelthen at få et ordentligt arbejde. Han mener heller ikke, at Moishe kom til en personlig overbevisning om kristentroens sandhed. Assaf mener, at Moishes omvendelse skyldes sindssygdom. Om Moishe siger Assaf: "Han mistede sin forstand og derefter sin religion."

Det er muligt, at Moishe var sindsforvirret, om end beviset herfor langt fra er entydigt. Hvis han nu var det, mener professor Assaf at have fundet grunden til hans omvendelse. Men hermed



springes et mellemlid over. Ifølge kristen tankegang kan sindsforvirrede personer heldigvis også få troen som gave. Om den pågældende Moishe fik det, ved jeg ikke.

Forestillingen om, at der må være et eller andet i vejen med jøder, der kommer til tro på Jesus som Messias, trives stadig. Men det er en myte. Ligesom det er bagvendt at påstå, at det hjælper

på troen, hvis man er dum eller naiv, hvilket undertiden hævdes herhjemme.

Mener man, at det overvejende er sindsforvirrede jøder der kommer til tro på Jesus, modsiges dette af missionshistorien. Når det er sagt, skammer messianske jøder og kristne sig ikke ved at sige, at Jesus af Nazaret også kan give troens gave til sindsforvirrede personer.