

VED HANS-OLE BÆKGAARDS INDVIELSE  
TIL MISSIONÆR HOLDT ISRAELSMISSIO-  
NENS FORMAND, KAI KJÆR-HANSEN,  
TALEN, SOM BRINGES HER.

# Triumf og triumfalisme

*Kære Hans-Ole,*

**E**fter at du lige er blevet ordi-  
neret, udsender vi dig nu  
som missionær til Jerusalem, til  
korsets og opstandelsens by.

Dér skal du være præst og mis-  
sionær for fastboende danskere  
og for danskere på et kortere  
ophold i Israel. Du skal også indgå  
i et fællesskab med Jesus-tro-  
ende jøder og andre missionærer,  
der har viet deres liv til, at jøder  
i dag kan høre evangeliet om  
jøden Jesus – den korsfæstede og  
opstandne Herre.

## Andre har været dér før dig

Der er – altså – andre, der har  
været i den by med evangeliet før  
dig!

De første, som var dér, havde  
en skræmmende oplevelse bag  
sig. Deres Mester var død, ikke  
skindød, men stendød. Men så  
blev en sten rullet fra graven. Gud  
havde opvakt Jesus fra de døde.  
En ny tid var oprundet, Mes-  
sias-tiden, Helligåndens tidsalder,  
missionens tid med godt nyt fra

Israels Gud, for jøde, først, og så  
for græker.

For de første Jesus-troende jøder  
kunne man ikke tale ordentligt  
om Jesus uden at se ham som den  
opstandne Herre. Jesus lever! Det  
var deres fanfare. Heri lå deres  
triumf. Israels Gud havde opvakt  
Jesus fra de døde. Derfor sagde  
de: Omvend jer, lad jer døbe, så  
skal I få syndernes forladelse og  
Helligånden som gave.

Med den triumf i bagagen – Guds  
triumf over synd og død – sender  
vi dig til Jerusalem.

## Triumf og triumfalisme

Der er altså andre, der har præ-  
diket evangeliet blandt jøder før  
dig. Nogle af dem har ikke ladet  
sig nøje med Guds triumf, men  
har forvekslet Guds triumf med  
egen triumfalisme. Og det på  
en skændig måde. Du undgår  
ikke eftervirkningen af en sådan  
skændig triumfalisme. Også den  
er skræmmende. Blot ét eksempel  
herpå.

Første påskedag, april 1903,  
havde de kristne i byen Kishinev

i det sydvestlige Rusland været  
i kirke. Præsten havde råbt det  
glade budskab ud: "Kristus er  
opstanden!" Og menigheden  
havde svaret: "Ja, han er sandelig  
opstanden!"

## Flot, men ...

Derefter gik en flok kristne  
hen i den jødiske bydel, hvor de  
opførte sig som vilde dyr, trængte  
ind i jødernes huse, slog mænd og  
kvinder ihjel og kastede små børn  
ned fra anden og tredje etage,  
samtidig med at de råbte: "Kris-  
tus er sandelig opstanden!"

En jødemissionær, som beretter  
herom siger: "Hvilken hån mod  
Herren og hans sag blandt Israel!"  
Og han tilføjer: "Hvor føles det  
dog vanskeligt for en missionær  
under sådanne omstændigheder!  
Man ville hellere skjule sig og  
tie."

I mødet med det jødiske folk vil  
du blive udfordret på dette punkt.  
Du vil også blive fristet til at skjule  
dig – og tie. Historien kan ikke  
omskrives. Den kan bekendes.  
Må Gud give dig kraft og indsigt,



*Kai Kjær-Hansen indvier Hans-Ole Bækgaard til missionær*

så du både tager afstand fra den  
kristne kirkes skændige historie  
over for det jødiske folk og sam-  
tidig fastholder, at jøder har lige  
så meget brug for evangeliet som  
alle andre. Dertil kræves megen  
ydmuyghed og nåde.

Når du fastholder, at jøder har  
brug for evangeliet om Jesus til  
frelse, kan du ikke undgå anklagen  
for åndeligt hovmod lyder, og  
religiøs intolerance. I jødemission  
såvel som i alt, hvad kirken gør,  
er der ikke brug for menneske-  
skabt triumfalisme. Ægte mission  
– til jøder og ikke-jøder – er båret  
oppe af den triumf, der ligger i  
selve evangeliet. Mission er ikke  
troværdig, dersom det ikke skinner  
klart igennem, at den, der  
rækker evangeliet til andre, selv  
har brug for det.

## Med nåden som sovepude

Man siger undertiden, at man  
skal passe på, at nåden ikke bliver  
en sovepude, så man ikke tager  
sin tro og gerning alvorligt. Og

det skal nok passe.

I Jerusalem – og som missionær  
– får du megen brug for nåden  
som sovepude, når du lægger  
dig til ro. Når terroren synes at  
komme dig for nær, er nåden en  
velsignet sovepude at slumre ind  
på. Når tingene ikke lykkes, som  
du gerne vil det, eller når anklagen  
for åndeligt hovmod lyder, når du  
fastholder, at jøder har brug for  
evangeliet, er nåden en uundværlig  
sovepude. Har du den sovepude,  
kan du stå op til en ny dag med  
terror, med dom over dig selv –  
men også med velsignet ny nåde –  
og sige med Paulus: "For ingen af  
os lever for sig selv, og ingen dør  
for sig selv; for når vi lever, lever vi  
for Herren, og når vi dør, dør vi for  
Herren. Hvad enten vi altså lever  
eller dør, tilhører vi Herren" (Rom.  
14,7-8).

Må Gud give dig nåde og vel-  
signelse som missionær i korsets  
og opstandelsens by.

Amen.