

KØB
NY
MISSION

Ny Mission nr. 20



For således elskede Gud verden

Udfordringer og glimt fra Lausanne III i Cape Town
16.-25. oktober 2010

Pris
Kr. 95 + porto.

For således elskede Gud verden

Bestilling
Dansk Missionsråd,
tlf. 3916 2777,
mail: dmr@dmr.org



"FORVENT
STORE TING
AF GUD"



Ny Mission nr. 20

Inspiration fra Lausanne III

Omkring 30 danskere, delegerede og stewards, deltog i Lausanne-bevægelsens verdenskongres i Cape Town i oktober måned 2010.

Til det privilegium at være udvalgt til at deltage hører imidlertid den forpligtelse at delagtiggøre andre i den inspiration, man fik med sig hjem fra kongressen. Med udsendelse af bogen "For således elskede Gud verden" har de danske deltagere levet op til denne forpligtelse.

Bogen udgør nr. 20 af Ny Mission. Næsten alle de danske delegerede ytrer sig om kongressen, og hvad der på en speciel måde har gjort indtryk på dem hver for sig. Man kommer rigtig langt rundt i verden, den verden, som Gud elsker og som står hans hjerte nær.

Forvent store ting af Gud!

William Carey, en af pionererne for den nyere tids protestantiske mission, gik i 1806 i Calcutta, Indien, med en plan om at arrangere en missionskonference i 1810 i Cape Town. Det blev ikke til noget. Hvad han ville have sagt

i 1810, hvis hans plan var blevet realiseret? Naturligvis: "Vov store ting for Gud! Forvent store ting af Gud!"

Denne vision blev fastholdt i Cape Town 2010. De danske deltageres beretning er et vidnesbyrd herom. Det samme gælder "Cape Town-erklæringen – et kald til at tage del i Guds mission", hvis første del bringes i bogen i Birger Pettersons danske oversættelse.

Bogen er skrevet på en sådan måde, at enhver, der interesserer sig for mission – i Danmark og i den globale verden – kan få udbytte af at læse den.

Ved det kommende årsmøde i Århus, lørdag den 26. marts, kan man møde syv-otte personer, der deltog i kongressen i Cape Town, og som vil dele ud af den inspiration, mødet gav dem.

Denne inspiration har Israelsmissionen også brug for.